

Τι «λησμόνησε» ο κ. Βορίδης...

Από τους Κώστα Γκούμα και Τάσο Μπαρμπούτη*

As πάμε δυόμισι χρόνια πριν, στις 16 Ιανουαρίου του 2020 στην Αθήνα, όταν ο υπουργός κ. Γ. Γεραπετρίτης συγκάλεσε σύσκεψη με μοναδικό αντικείμενο τα ημιτελή έργα Αχελώου.

Παραθέτουμε επιλεκτικά αποσπάσματα τοποθετήσεων βασικών παραγόντων που συνδέονται με το θέμα.

Γ. Γεραπετρίτης (συντονιστής της συζήτησης): Σήμερα γίνεται καταγραφή απόψεων, θα υπάρχει συνέχεια στη Βουλή.

Κ. Καραμανής (υπουργός): Στο πρώτο τετράμηνο του έτους θα δημοπρατήσουμε τη συντήρηση των έργων.

Κ. Σκρέκας (υπουργός): Ανάγκη για περισσότερο νερό τις επόμενες δεκαετίες. Όχι άλλες αντλήσεις από υπόγειους υδροφορείς. Να πάρουμε ένα μέρος (ίσως το 1/3) από τα νερά του ταμιευτήρα Συκιάς.

Γ. Θωμάς (υφυπουργός): Στον σχεδιασμό μας προβλέψαμε χώρο για υδροπλεκτρική ενέργεια (ΥΗΕ) στο φράγμα Συκιάς. Το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔΥ) θα εκπονηθεί σε εύπλοο χρονικό διάστημα.

Κ. Αραβώσης (γραμματέας υδάτων): Το ΣΔΥ θα προβλέπει την εκτροπή Αχελώου και θα προκρυχθεί στο Α εξάμηνο του έτους.

Κ. Αγοραστός (περιφερειάρχης Θεσσαλίας): Προτείνω η ΔΕΗ να αναλάβει το υδροπλεκτρικό έργο (Συκιά), η Πειριφέρεια τα υπόλοιπα τεχνικά έργα (έχουμε την ικανότητα) και το υπουργείο την εποπτεία.

Σ. Φάμελλος (πρ. υπουργός ΣΥΡΙΖΑ): Η συζήτηση αυτή θα έρεπε να γίνει στη Βουλή. Σήμερα υπάρχει περίπτωση να γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους (σημ.: στη φάση του αυτή υπήρξε αντίδραση από κυβερνητικούς).

Προειδόποιούμε ότι δεν θα έρθει νερό από τον Αχελώο!

Χρ. Κέλητας (βουλευτής): Να οριστεί συντονιστής από την κυβέρνηση με επιτελείο ειδικών.

Μ. Χαρακόπουλος (βουλευτής): Το θέμα να έρθει για απόφαση στη Βουλή. Να συμφωνήσουμε σε έναν οδικό χάρτη.

Όπως φαίνεται, κατά τη σύσκεψη εκείνη ήταν ακόμη νωπές οι δεσμεύσεις της ΝΔ για ολοκλήρωση και λειτουργία των έργων Αχελώου και όλα έδειχναν πως θα έχουν μια αξιόλογη «προωθητική» ισχύ.

Γ' αυτό κανείς δεν ανέμενε (ίσως μόνο ο κ. Σ. Φάμελλος...) να «χαθεί» τόσο άδοξα η τετραετία του Κυρ. Μητσοτάκη.

Σήμερα, ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της θητείας του, εύκολα προκύπτει ότι τίποτε από όλα αυτά δεν έγινε πράξη.

Συνοπτικά :

Ουδέποτε το θέμα ήρθε για απόφαση (ή έστω μια οιλιστική συζήτηση) στην ολομέλεια της Βουλής, όπως άλλωστε ζητούσε και η αντιπολίτευση, ώστε να προσδιοριστούν οι ενέργειες της κυβέρνησης και να ξεκαθαριστεί τελικά ποιοι θέλουν να ολοκληρωθούν τα έργα και να μεταφερθούν νερά από τη Δυτική προς την Ανατολική Θεσσαλία, με παράλληλη ενεργειακή αξιοποίηση, και ποιοι δεσμεύονται να κατεδαφίσουν τα έργα (άλλη εναλλακτική δεν υπάρχει...), ώστε «να μην έρθει νερό από τον Αχελώο».

Η «πολιτική βούλησης» της κυβέρνησης για τα έργα ήταν μόνο στα λόγια ή (στην καλύτερη περίπτωση) ευσεβής πόθος κάποιων από τους συμμετέχοντες κυβερνητικούς.

Στην πράξη πάντως αποδείχθηκε πως κανείς τους δεν διατεθειμένος να διεκδικήσει ανοικτά και επίμονα την υλοποίηση του προγράμματος της ΝΔ στο συγκεκριμένο θέμα, ίσως για να μην «στενοχωρήσουν» τον στενό πυρήνα της εξουσίας που λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις.

Το αντίθετο, κάποιοι από αυτούς, συχνά λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας προς την ηγεσία και τον πρωθυπουργό από πιθανές πολιτικές απώλειες, «στρογγυλεύουν» τη ριτορική τους και παραμυθίζουν τους πολίτες ότι δίθεν «φταίνε» οι νομικές δυσκολίες, το ΣτΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ό,τι άλλο προσφέρεται σαν αληθιοφανής δικαιολογία.

Η αναθεώρηση του ΣΔΥ που (υποτίθεται) θα δημοπρατηθεί στο Α εξάμηνο του 2020, τελικά ανατέθηκε στους μελετητές μόλις πριν δύο μήνες! (δηλαδή η αναμενόμενη υπουργική απόφαση θα εκδοθεί από την ...επόμενη κυβέρνηση!). Ανάλογη υπήρξε και η πορεία των έργων συντήρησης Αχελώου.

4. Ουδέποτε ορίστηκε (του πλάχιστον επισήμως) κάποιος «συντονιστής» για τα έργα, κάποιο επιτελείο ειδικών να τον συνδράμει, ούτε βεβαίως ένας στοιχειώδης «οδικός χάρτης» για τα επόμενα βήματα.

5. Η ΔΕΗ δεν ανέλαβε την υπόθεση Αχελώου, με αποτέλεσμα, ακόμη και αυτή τη στιγμή, να μην έχει καν μελετηθεί που, πώς και πόση ενέργεια θα παραχθεί και ποια θα είναι η τελική τεχνική λύση (ύφος φράγματος, όγκος υδάτων κ.λπ.) για τον πολιλαπλής σκοπιμότητας ταμιευτήρα Συκιάς. Φυσικά για περιβαλλοντικές μελέτες και αδειοδοτήσεις, καλύτερα ας μην γίνεται λόγος...

6. Γενικά, η σημερινή κυβέρνηση «παραδίδει» την υπόθεση αυτή περίπου στην κατάσταση που την παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή σε τέλιμα και εγκατάλειψη. Όλα πιέζονται παραπέμπονται στην επόμενη κυβέρνηση, οδηγώντας έτσι τα έργα σε φάση πλήρους αβεβαιότητας, προσφέροντας έμμεση «δικαίωση» και ανυπόκριτη χαρά σε όσους «αγωνίζονται» για την κατεδάφιση τους.

Πριν πήγε ημέρες, ο υπουργός κ. Βορίδης, επικεφαλής κυβερνητικού κλιμάκιου, επισκέφθηκε τη Λάρισα και αναφέρθηκε στο θέμα, πλέγοντας πως η κυβέρνηση «δεν έχει λησμονήσει τη σπουδαιότητα των έργων Αχελώου για την ενεργειακή απεξάρτηση», γιατί στους σχεδιασμούς της, ακόμη και στις σημερινές έκτακτες συνθήκες, η ΥΗΕ έχει «αποβιληθεί» από το ενεργειακό μείγμα των χώρας η υδροπλεκτρική ενέργεια και πρωθυΐνται (εκτός από το LNG και τον πλιγνήτη) μόνο αιολικά και φωτοβολταϊκά από τις ΑΠΕ; Επίσης ο κ. υπουργός, σχετικά με το ΣτΕ, «πλησμόνησε» να εγκήνησε πως η τελευταία ακυρωτική του απόφαση (αριθμ. 26/2014) αντιστοιχεύει σε πολύ παλαιότερο σχεδιασμό (δεκαετία 1990/2000), δηλαδή για μεταφορά από τον Αχελώο 600 εκατ. κ. μ. νερού. Όμως ο σχεδιασμός αυτός είχε ήδη τροποποιηθεί από την κυβέρνηση Σαμαρά, η οποία (ως γνωστόν) είχε επιλέξει την πειραιών «ήπια εκτροπή» μόλις 250 εκατ. κ. μ. νερού! (δες Υπουργική Απόφαση ΣΔΥ 2014).

Με άλλα λόγια, το ΣτΕ δεν εμποδίζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη να εφαρμόσει τον σχεδιασμό της κυβέρνησης Σαμαρά και να οδηγηθούμε με ασφάλτεια στον δρόμο υλοποίησης των έργων. Όσον αφορά στο «γραφειοκρατικό εμπόδιο» του κ. Βορίδη, δηλαδή τη γνωστή απόφαση ΣΥΡΙΖΑ να ΜΗΝ υπάρχει ενίσχυση των υδάτων της Θεσσαλίας από τον Αχελώο (Σημέωση: η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν επέδειξε στοιχειώδη πολιτική εντυπωτικής, ώστε να τοποθετηθεί σχετικά με την τύχη των εγκαταλειμμένων έργων...), η ΝΔ θα μπορούσε κάλπιστα να εκφράσει καθαρά την πολιτική της βούληση και την ακυρώσει εξ αρχής, εκτός πια και εάν συμφωνεί με τις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ και απλώς αποφεύγει να το ανακοινώσει λόγω εκπλογών... Νομίζουμε πως μια σαφής και ειλικρινής τοποθέτηση ΟΛΩΝ στο καυτό πρόβλημα των υδάτων Θεσσαλίας και ειδικά στην υπόθεση έργων Αχελώου είναι αναγκαία και επιβεβλημένη περισσότερο από ποτέ.

*Γκούμας Κώστας, γεωπόνος, πρ. Δ/ντης Εγγείων Βελτιώσεων, πρ. πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ/Κεντρικής Επιτροπής, μέλος Ε.Δ.Υ.ΘΕ,

*Μπαρμπούτης Τάσος, πολιτικός μηχανικός, μέλος ΔΣ ΕΘΕΜ, πρ. γραμματέας ΤΕΕ/ΚΔΘ, μέλος Ε.Δ.Υ.ΘΕ