

# ΨΙΘΥΡΙΣΤΑ ΚΑΙ... ΑΛΛΑ

## Πήγε, αλλά δεν πήγε

\* Κι είναι και υφυπουργός Περιβάλλοντος ο Γ. Αμυράς, ο οποίος με την παρουσία του στην περιοχή έκανε έξαλλο τον υδροφύλακα Κώστα Γκούμα: Παρότι βρέθηκε μερικές μόλις εκατοντάδες μέτρα μακριά από τα εγκαταλειμμένα προ-φράγματα πάνω στον ρου του Αχελώου, δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στο θέμα αυτό, ούτε καν τον κόπο να ρίξει έστω και μια φευγαλέα ματιά, για να διαπιστώσει «ιδίοις όμμασι» το οικολογικό έγκλημα στο οικοσύστημα του ποταμού, το οποίο επί πολλά χρόνια εξελίσσεται στην περιοχή πλόγω της πολιτικής της Κυβέρνησής του, που με την απραξία της έρχεται να «δικαιώσει» τους προηγούμενους πθικούς και φυσικούς αυτουργούς του εγκλήματος, που και εκείνοι συνειδητά είχαν εγκαταλείψει τα έργα.

\*\*\*

\* ΠΗΡΕ φωτιά απ' τον κάμπο κι ο πρών δήμαρχος Φώτης Αλεξάκος: Μια χαρά τα λέτε. Μηδέν από μηδέν ίσον μπόν. Το έχω ξανατονίσει. Με τους προηγούμενους ζέραμε ότι τους είχαμε απέναντι. Ετούτοι κάνουν τον φίλο στις δημόσεις και στην πράξη είναι χειρότεροι. Πολύ μεγαλύτερη κοροϊδία και υποκρισία.

Αν ενόψει των επικείμενων εκλογών αρχίσουν τα ίδια για αναγκαιότητα, επιτάχυνση Κ.Π., να ετοιμάσουμε γιασιύρτια. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους.

\*\*\*

\* Κι ο διάλογός τους συνεχίστηκε:

- Θα πρόσθετα Φώτη ότι αδικούν και το κόμμα της ΝΔ, δεδομένου ότι τα έργα αυτά έφθασαν μέχρι εδώ χάρη στις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, βλ. Λαπιώτης και ΝΔ, βλ. Σουφλιάς και φυσικά στους αγώνες των Θεσσαλών.

- Ισχύει απολύτως και ο Λαπιώτης και ο Σουφλιάς πίστεψαν στο έργο και έβαλαν πραγματική πλάτη. (Κι οι επίγονοι άρχισαν να κάνουν τον Κινέζο, τον Γερμανό, τον δήθεν οικολόγο...).

Z.