

Χαμένη κυβερνητική τετραετία με διπλή υπουργική πιστοποίηση....

Γράφουν οι: **Κώστας Γιαννακός,**
Κώστας Γκούμας, Τάσος Μπαρμπούτης

Ότι πήγε χαμένη η κυβερνητική τετραετία της ΝΔ και του Κυρ. Μητσοτάκη, σε ό,τι αφορά συνολικά το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας, αποτελεί πλέον μια διαπίστωση κοινά αποδεκτή.

Και επειδή οι Θεσσαλοί το έχουν συνειδητοποιήσει, πληθαίνουν οι επικοινωνιακές πρωτοβουλίες κυβερνητικών στελεχών (με τη συνδρομή και στήριξη φίλων προσκείμενων αυτοδιοικητικών), με μοναδικό σκοπό να αμβλύνουν τις αρνητικές εντυπώσεις από την αθέτηση των υποσχέσεων τους και να διαχειριστούν την απογοήτευση του κόσμου, ενώπιοι και των εκλογών.

Αυτήν τη φορά οι πρωταγωνιστές μιας ανούσιας εκδήλωσης, με την παρουσία βουλευτών της περιοχής, ήταν οι υφουργοί κ. Τριαντόπουλος και Αμυράς, οι οποίοι δίπλα στις όχθες του Αχελώου (γέφυρα Κοράκου, Σάββατο 4 Ιουνίου), αόριστα και γενικά, αναφέρθηκαν στα εγκαταλειμμένα έργα Αχελώου, χωρίς την παραμικρή δέσμευση για κάτι συγκεκριμένο, χωρίς την παραμικρή εξήγηση για την επί τρία χρόνια εμφατική τους απράξια.

Ο κ. Τριαντόπουλος περιορίστηκε σε γενικόλογες «επισημάνσεις», παρότι (υποτίθεται ότι) συμμετέχει σε συντονιστικό κυβερνητικό όργανο (:) για τα έργα Αχελώου. «Η συνέχιση των έργων του Αχελώου απαιτεί προσεκτικά βήματα, οιλιστική και επαρκή μελέτη και κυρίως συντονισμό.

Ωστόσο δύο νέες συνθήκες, η κλιματική και ενεργειακή κρίση, πειτούργιον ως επιταχυτές των εξελίξεων, γι' αυτό και ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ» [οι επισημάνσεις δικές μας] - Νέος Αγών Καρδίτσας, 5 Ιουνίου].

Όσον αφορά τον άλλο υπουργό που συμμετείχε (Γ. Αμυράς, αρμόδιος για το Περιβάλλον), εκείνος δεν αναφέρθηκε καν

στα κρίσιμα ζητήματα και, παρότι βρέθηκε μερικές μόλις εκατοντάδες μέτρα μακριά από τα εγκαταλειμμένα προφράγματα πάνω στον ρου του Αχελώου, δεν έκανε τον κόπο να ρίξει έστω και μια φευγαλέα ματιά, για να διαπιστώσει «ιδίοις όμμασι» το οικολογικό έγκλημα στο οικοσύστημα του ποταμού, το οποίο επί πολλά χρόνια εξελίσσεται στην περιοχή πλόγω της πολιτικής της Κυβέρνησής του, που με την απραξία της έρχεται να «δικαιώσει» τους πρηγούμενους θηκούς και φυσικούς αυτουργούς του εγκλήματος, που και εκείνοι συνειδούτα είχαν εγκαταλείψει τα έργα στο έλεος τους....

Αλλά και τα άλλα παριστάμενα στην εκδήλωση των Αγράφων πολιτικά και αυτοδιοικητικά στελέχη απέφυγαν να αναφερθούν στο οικολογικό θέμα επί του Αχελώου.

Ίσως, από κοινού με τους κ. Υπουργούς, ήθελαν να αποφύγουν να αμαυρώσουν το περιβαλλοντικό προφίλ του κ. Μητσοτάκη.

Φαίνεται τελικά ότι απομένει μόνι της η «ενοχλητική» Ε.Δ.Υ.Θ.Ε. να αναδεικνύει συστηματικά το θέμα αυτό ως ένα από τα τρία μεγάλα οικολογικά προβλήματα της Θεσσαλίας (Πηνειός, υπόγεια νερά, Αχελώος) και να αποκαλύπτει στην κοινή γνώμη την έλλειψη οικολογικής ευαισθησίας των «αρμοδίων»...

Και μια αναφορά στον εκπρόσωπο της ΔΕΗ που συμμετείχε στην εκδήλωση και που μίλησε για όλα τα εν εξελίξει έργα της επιχείρησης, χωρίς όμως να δώσει στοιχεία για τα δύο βασικά ΥΗ έργα της περιοχής που (συνεχίζουν να) βρίσκονται σε ομηρία.

Για τη Μεσοχώρα δεν πληροφορηθήκαμε το παραμικρό σε αχέρι με το μεγάλο «πυκάνι»

των αποζημιώσεων των κατοίκων του χωριού (ουσιαστικά το μοναδικό εμπόδιο που απομένει), ούτε υπήρξε οποιαδήποτε δέσμευση (υπουργοί, αυτοδιοικητικοί, ΔΕΗ) απέναντι στο αίτημα των κατοίκων να ληφθεί άμεσα απόφαση για το ύψος των αποζημιώσεων από τη Βουλή.

Ούτε όμως και για το ΥΗ έργο της Συκιάς υπήρξαν κάποιες δεσμεύσεις.

Κανείς τους δεν ανέφερε (ούτε η ΔΕΗ) ποιος θα είναι ο ενεργειακός «εταίρος», ο οποίος, από κοινού με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών, θα επανασχεδιάσει το έργο, ώστε αυτό, όταν λειτουργήσει, να ανταποκριθεί στους πολλαπλούς σκοπούς αξιοποίησης του (κάλυψη αναγκών επανατροφοδοσίας υπόγειων υδροφορέων, αποθέματα ασφαλείας από την Ενρασία, υδροπλεκτρική παραγωγή, αρδεύσεις κ.λπ.).

Κατά τα άλλα όλοι τους είναι «υπέρ» των έργων Αχελώου (!) και νομίζουν ότι με αυτό το «εργαστήριο» χειραγώησης μπορούν ακόμη να παραμυθίζουν τους Θεσσαλούς.....

Από την επικοινωνιακή παράσταση που έλαβε χώρα στη γέφυρα Κοράκου, οφείλουμε να εξαιρέσουμε τις σημαντικές τοποθετήσεις των επιστημόνων -μελετητών που είχαν κληθεί και οι οποίοι ανέδειξαν τεκμηριωμένα τις καταστροφικές επιπτώσεις από το τεράστιο υδατικό έλλειψμα της Θεσσαλίας. [Και μια απορία: εφόσον βρίσκεται ακόμη σε ισχύ η Υπουργική Απόφαση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η οποία (χάρη στις δημοκρατικές διαδικασίες του τότε υπουργού κ. Φάμελλου) «απαγορεύει» την οιλοκλήρωση των έργων Αχελώου (σημ. φράγμα Συκιάς και στραγγα μεταφοράς) και

σήμερα τους μελετητές του νέου (υπό εκπόνηση) Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων, άραγε υπάρχει μια νέα, σαφής και έγγραφη πολιτική κατευθυντήρια απόφαση που θα παρακάμπτει τα όσα μας κληροδότησε ο ΣΥΡΙΖΑ;

Η μήπως οι κατά τα άλλα ευρυματικοί υπουργοί της σημερινής κυβέρνησης υπέγραψαν μεν τις συμβάσεις εκπόνησης των μελετών, όμως τα θέματα ουσίας τα αφήνουν για το μέλλον, ίσως για μετά τις εκλογές].

Επιπλέον οι επιστήμονες - ομιλητές ανέδειξαν και τους μεγάλους κίνδυνους από ισχυρά πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή Αχελώου, κάτι που δεν φαίνεται να έχει οδηγήσει τους κ. Υπουργούς να θέσουν το επείγον αυτό ζήτημα υπ'όψιν του πρωθυπουργού και να ζητήσουν τη χωρίς άλλη καθυστέρηση οιλοκλήρωση των ημιτελών έργων.

Όλα όσα προαναφέραμε οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης της ΝΔ παραμένει θολή και αδιευκρίνιστη και ότι την απραξία και την εγκληματική εγκαταλείψη των «άχροντων και επιβλαβών» έργων Αχελώου που βιώσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, την ξαναζούμε τώρα, υπό νέα έκδοση, ως έργων βεβαίως «χρήσιμων και αναγκαίων», που όμως η σημερινή Κυβέρνηση τα «προφυλάσσει» σαν μουσειακό αξιοθέατο.....

Όσο για τη συζήτηση του θέματος στη Βουλή, την οποία θεωρούσαν αναγκαία πολλά στελέχη της Κυβέρνησης, βουλευτές ή/και αυτοδιοικητικοί, φαίνεται ότι αυτή η πολιτική πράξη σκοντάφει στην απαιτούμενη (πλόγω επικείμενων εκλογών) προστασία της αξιοπιστίας του κ. Μητσοτάκη, την οποία όντως θα εξέθετε σε κίνδυνο μια συζήτηση για τον Αχελώο στη Βουλή.

*Ο Κώστας Γιαννακός είναι γεωπόνος, πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας, μέλος Ε.Δ.Υ.Θ.Ε.

*Ο Κώστας Γκούμας είναι γεωπόνος, πρ. δ/ντής Εγγείων Βεβτίωσεων, πρ. πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ/Κεντρικής Επιτάρα, μέλος Ε.Δ.Υ.Θ.Ε.

*Ο Τάσος Μπαρμπούτης είναι πολιτικός μηχανικός, μέλος Δ.Σ. ΕΘΕΜ, πρ. γραμματέας ΤΕΕ/ΚΑΘ μέδα Ε.Δ.Υ.Θ.Ε.