

# Λίγες ακόμα επισημάνσεις για την κα Άννα Βαγενά

**Κ**αθόλου ευχάριστο για εμάς που αναγκάζομαστε να επανέλθουμε σε θέματα σχετικά με το υδατικό πρόβλημα, κάποια από τα οποία όπως φαίνεται δεν έγιναν κατανοτά (;) από την κα Άννα Βαγενά, όπως προκύπτει από την απάντησή της (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 25/2/2022) για το σχόλιό μας σε δημόσια τοποθέτησή της. Ας είναι. Τουλάχιστον ελπίζουμε ότι από όλο αυτό θα μείνει, σαν ελάχιστο όφελος, η ενημέρωση κάποιων συμπολιτών που παρακολουθούν τον διάλογο σχετικά με κρίσιμα για τη ζωή μας και το περιβάλλον της Θεσσαλίας προβλήματα.

Προφανώς, αγαπητή κα Βαγενά, δεν θεωρούμε «υποκρισία» την άποψη του κ. Τσίπρα, τη δική σας προσωπικά και του κόμματός σας επειδή είστε «αρντικοί» στην εκτροπή Αχελώου. Σας καταλογίζουμε όμως βαρύτατες ευθύνες (όπως και στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη) που το τόσο σημαντικό αυτό θέμα δεν ήρθε για συζήτηση στη Βουλή, με σόχο τη λήψη μιας οριστικής απόφασης για την τύχη των ημιτελών έργων. Αυτό σας επισημάναμε. Αυτή εξάλλου είναι η βασική εκκρεμότητα για την εκτροπή Αχελώου από

το 2010 που έχουν διακοπεί οι εργασίες στα έργα αυτά. Και μια τέτοια συζήτηση δεν θα χρειαζόταν κάποιοι να τη ζητήσουν από την κυβέρνησή σας, αλλά θα έπρεπε μόνοι σας να αξιολογήσετε τη σημασία του προβλήματος και να την έχετε πραγματοποίησει. Και όσο αυτό το θέμα, Τσίπρας και Μητσοτάκης, χέρι - χέρι, το «σέρνουν» στον χρόνο, παραμυθιάζοντας τον κόσμο με τα «υπέρ/κατά της εκτροπής», χωρίς όμως να δίνουν πλησι, οι καταστροφικές συνέπειες αυτής της απροξίας παραμένουν και διαρκώς επιδεινώνονται.

Έτσι τα πηγετέλη έργα π.χ. στο φράγμα Συκιάς κρατούν επί χρόνια «μπαζωμένο» τον ποταμό Αχελώο, δημιουργώντας ανυπέρβλητες οικολογικές επιπτώσεις στο ποτάμιο οικοσύστημα και ευρύτερα στην περιοχή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με τους τεράστιους όγκους χωματισμών και σκυροδεμάτων στα εγκαταλείμμένα εργοτάξια, οι κίνδυνοι ανυπολόγιστων καταστροφών από μια πλημμύρα (καθόλου

ασυνήθιστη στα μέρη αυτά) γίνονται οιλοένα πιο μεγάλοι, χωρίς καθόλου να αποκλείεται και η πιθανότητα απώλειας ανθρώπινων ζωών.

Σας απασχολούν όλα αυτά κα Βαγενά; Εάν ναι, γιατί όσο Κυβερνούσατε δεν κατεδαφίσατε τα έργα, εφόσον ο κ. Τσίπρας και εσείς προσωπικά είστε «αρντικοί» στην ολοκλήρωσή τους; Από την απάντησή σας μάλιστα προκύπτει ότι, ακόμη και αυτήν τη στιγμή που συζητάμε, ΔΕΝ έχετε συναισθάνθεί τους κινδύνους που μας απειλούν, οι οποίοι προκαλούνται από την αδιαφορία τη δική σας, αλλά και της σημερινής Κυβέρνησης. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα είστε συνεπής στην προσωπική σας δέσμευση, όπως την ακούσαμε στη σύσκεψη της ΠΕΔ, ότι συμφωνείτε «για συζήτηση στη Βουλή, σε επίπεδο αρχηγών, χωρίς υπεκφύγεις». Κάτι τέτοιο δημιουργεί σε εμάς την προσδοκία ότι θα δοθεί ένα τέλος στην ιδιότυπη αυτήν ομηρία των έργων Αχελώου, στερώντας οριστικά τα περιθώρια για πολιτικά παι-

χνίδια από ανεύθυνους κυβερνήτες... Όσο για την «ανησυχία» σας για τη σήραγγα στα έργα Αχελώου, η οποία «δεν έχει καθαριστεί», ειπικρινά (και συγχωρέστε μας γι' αυτό) δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε, δεδομένου ότι, όπως ισχυρίζεστε, τα έργα αυτά δεν χρειάζονται, οπότε (λογικά) δεν απομένει άλλη πλύση παρά να κατεδαφιστούν. Συνεπώς, δεν θα ήταν άδικο εάν κάποιος αυτήν την ανησυχία σας για ....καθαρισμό της σήραγγας τη θεωρήσει υποκριτική. Εκτός πια και εάν αυτή η «ανησυχία» σας προβάλλεται ως στάχτη στα μάτια σε όσους φοβάστε μήπως αντιδράσουν στη βαρβαρότητα της κατεδάφισης ενός πημετελούς έργου και στην απαράδεκτη ακύρωση μιας επένδυσης εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, μόνο και μόνο προς ικανοποίηση μιας μειοψηφούσας (στην κοινωνία) ιδεοληπτικής του πολιτικού σας χώρου.

Σχετικά με τις οργανώσεις που πρωτοστατούν επί 20 χρόνια τις προσφυγές στο ΣτΕ κατά των έργων Αχελώου,

αυτές τις αναφέρουμε ρητά στην τοπιθέτησή μας και δεν προσφέρονται περιθώρια παρερμηνείας των θέσεων μας. Προφανώς, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τον ρόλο του (φυσικού) αυτούργου αυτών των ένεργειών.

Όμως, σε ό,τι αφορά τη στήριξη του ή όχι σε όλο αυτό το σκηνικό, παραπέμπουμε και εσάς και τους αναγνώστες μας στα άμετρητα δημοσιεύματα του φιλικού προς τον ΣΥΡΙΖΑ Τύπου (Αυγή, ΕΦ-ΣΥΝ κ.λπ.) και σε εκείνους τους πανηγυρικούς και εξόχως αποκαλυπτικούς τίτλους, ιδίως όταν αναφερόταν στις ακυρωτικές αποφάσεις και τη διακοπή των έργων Αχελώου. Τέλος, όλα όσα ισχυρίζομαστε αγαπητή κα Βαγενά, δεν απαιτούν κάποια ιδιαίτερη «επιστημονική κατάρτιση», παρά μόνο την κοινή λογική. Αυτήν ακριβώς απαιτούμε και από τα κόμματα και τις κυβερνήσεις στα θέματα που αναφερθήκαμε.

\*Γκούμας Κώστας, γεωπόνος, πρ. δ/ντς Εγγείων Βελτιώσεων, πρ. πρέδρος ΓΕΩΤΕΕ/Κεντρικής Ελλάδας, μέλος Ε.Δ.Υ.ΘΕ.

\*Μπαρμπούτης Τάσος, πολιτικός μηχανικός, μέλος Δ.Σ. ΕΘΕΜ, πρ. γραμματέας ΤΕΕ/ΚΔΘ, μέλος Ε.Δ.Υ.ΘΕ.