

Καλώς τον....

Επίσκεψη στο μπλόκο Νίκαιας πραγματοποιήσε ο Γιάννης Βαρουφάκης, ως αρχηγός του κόμματος ΜεΡΑ25, για να συζητήσει με τους αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.

Είχε ξαναβρεθεί στην περιοχή μας πριν αρκετούς μήνες (30/6/2021). Και τότε, κατά τη σύντομη παρουσία του στην καρδιά του θεσσαλικού κάμπου, στο κέντρο της αγροτικής παραγωγής της χώρας μας, μίλησε για διάφορα θέματα, καθόλου όμως για τους αγρότες, τον διατροφικό τομέα, το υδατικό πρόβλημα, τους μεγάλους περιβαλλοντικούς (και όχι μόνο) κινδύνους που μας απειλούν.

Το σχολιάσαμε τότε, με πικρία προφανώς (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 7/7/2021).

Τώρα λοιπόν, που τα μπλόκα προσφέρουν δημοσιότητα, ξαναβρέθηκε στην περιοχή μας με «αγροτική» agenda και μπλόκικα επαναστατικά συνθήματα όπως «ρήξη» με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βολές κατά της «ολιγαρχίας» κλπ.

Επιπλέον η Επιτροπή Διεκδίκησης επίλυσης Υδατικού προβλήματος Θεσσαλίας (Ε.Δ.Υ.ΘΕ) επισκέφθηκε στα μέσα Ιουνίου 2021 στη Βουλή, την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αυτού, τους παρουσιάσαμε τα προβλήματα των υδάτων και τις διεκδικήσεις μας (οι οποίες ως γνωστόν συνδέονται άμεσα με τις αγροτικές διεκδικήσεις). Όμως, η μόνη απάντηση που με απόλυτη σαφήνεια λάβαμε από τον βουλευτή τους κ. Κρίτωνα Αρσένη ήταν ότι τάσσονται «κατά» της εκτροπής Αχελώου! Και όταν τον ρωτήσαμε τι θα πρέπει να γίνει, εφόσον τα έργα αυτά ήδη έχουν σε μεγάλο βαθμό κατασκευαστεί, ως μόνη επιλογή θεώρησε την κατεδάφισή τους και

την αποκατάσταση του τοπίου!

Έτσι αντιλαμβάνονται στο κόμμα αυτό τα τεράστια προβλήματα με τα νερά στη Θεσσαλία, ως έναν πόλεμο κατά της εκτροπής Αχελώου!

Κατά τα λοιπά, στις ανάγκες άρδευσης, στην πολιτική παραμονής του αγροτικού πληθυσμού στις καλλιέργειές τους, στην απειλή της ξηρασίας και άλλα παρόμοια θέματα, για το ΜεΡΑ25 ισχύει το «γαία πυρί μειθίτω» ...

Όπως διαβάσαμε στο προχθεσινό ρεπορτάζ των ΜΜΕ, ο κ. Βαρουφάκης επέμεινε στην εκτόξευση των τιμών ενέργειας και γενικότερα στην ανάγκη μείωσης του υψηλού κόστους παραγωγής. Τα «έχωσε» κυριολεκτικά στην κυβέρνηση και τους «ολιγάρχες» της ενέργειας, λόγια που ακούγονται ευχάριστα από πολλούς.

Όμως, όπως καλά γνωρίζουμε όσοι ζούμε στον τόπο αυτόν, εκτός από το κόστος παραγωγής, το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι το χαμηλό εισόδημα των αγροτών, ένα ζήτημα που, σε μεγάλο βαθμό, συνδέεται με τους περιορισμένους υδατικούς πόρους της περιοχής μας. Για το θέμα αυτό, όχι μόνο δεν ακούσαμε παρόμοιες επαναστατικές υπερβολές (όπως έπραξε για την ενέργεια), αλλά δεν είπε ούτε μία λέξη.

Μήπως λοιπόν για το θέμα αυτό διαθέτει κάποια άλλη μαγική εναλλακτική πρόταση και γι' αυτό δεν μπαίνει στον κόπο να ασχοληθεί με το (κρίσιμο για εμάς) υδατικό πρόβλημα;

Και μιας και αναφέρθηκε στο ενεργειακό ζήτημα πνέοντας μένεα κατά των «ολιγαρχών», θα του θυμίσουμε πως είναι ένας από τους λόγους που παραμένουν σε εκκρεμότητα τα έργα Αχελώου (η πολύπαθη Μεσοχώρα και η ημιτελής Συκιά) είναι ακριβώς γιατί ισχυρά συμφέροντα του τομέα της ενέργειας «ενοχλούνται» από την υδρονλεκτρική παραγωγή ενέργειας, η οποία τους περιορίζει τον χώρο επιχειρηματικής δράσης

και κερδοφορίας που απολαμβάνουν από την αξιοποίηση των λοιπών ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά).

Μήπως τελικά, λέμε τώρα, κάποιοι από τον χώρο του στηρίζουν (αντικειμενικά) τους «ολιγάρχες», την ίδια ώρα που ο αρχηγός τους δημοσιώς τους πετροβολά;

Τέλος ο κ. Βαρουφάκης αναφέρθηκε και στους δημοσιονομικούς περιορισμούς και υπαινιχθηκε ότι αυτοί προβάλλονται από την κυβέρνηση μόνο όταν έχουν να κάνουν με αιτήματα του λαού, ζητώντας μάλιστα να υπάρξει «λαϊκό μέτωπο» (!) για όσους κυβερνούν με τέτοιους όρους.

As μας εξηγήσει όμως, όταν το ΜεΡΑ25 προτείνει την κατεδάφιση των έργων Αχελώου, για την οποία σημειωτέον θα απαιτηθούν 100- 200 εκατ. ευρώ, από πού θα βρεθούν τα απαραίτητα χρήματα; Πάλι ο λαός μας δεν θα επιβαρυνθεί;

Ή μήπως τότε η επιβάρυνση θα είναι ευπρόσδεκτη από το «λαϊκό μέτωπο» του κ. Βαρουφάκη, επειδή εκείνος θεωρεί «ιερό» τον σκοπό της καταστροφής του πολύτιμου αυτού έργου και την απεμπόληση μίας επένδυσης εκατοντάδων εκατ. ευρώ;

Και επιτέλους, τα τοπικά στελέχη του κόμματος αυτού, πώς αποδέχονται τους ανούσιους ρεονταρισμούς του αρχηγού τους; Άντε να δούμε πόσα χρόνια θα περάσουν για να ακούσουμε από τον κ. Βαρουφάκη μία ουσιαστική και εποικοδομητική πρόταση για το υδατικό – περιβαλλοντικό πρόβλημα της Θεσσαλίας.

Μπορούμε να ελπίζουμε;

* Γέμτος Φάνης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

* Γκούμας Κώστας, γεωπόνος, πρ. δ/ντής Εγγείων Βελτιώσεων, πρ. πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ/Κ.Ε

* Μπαρμπούτης Τάσος, πολιτικός μηχανικός, μέλος ΔΣ ΕΘΕΜ, πρ. γραμματέας ΤΕΕ/ΚΔΘ