



# ΙΘΥΡΙΣΤΑ ΚΑΙ... ΆΛΛΑ

στην εφημερίδα το σχόλιο με την ενημέρωση του Χρ. Κέλλα, από τη συνάντηση που είχε στο Μαξίμου με τον πανίσχυρο υπουργό Επικρατείας. Και κτύπησε το χέρι στο τραπέζι συγχυτισμένος.

- Μα μας κοροϊδεύουν; Ο Γεραπετρίτης είχε πάρει πάνω του τον Αχελώο, επιτελικά. Και έτσι το επιτελείσθαν το έργο. Απλώς έκαναν λάθος στην πρόθεση, τι από-, τι επί-...

\*\*\*

\***HTAN** τόσο εύκολο να ρίξει μια ματιά στο ίντερνετ.

«Σύσκεψη στο Μαξίμου για τα έργα στον Αχελώο με συμμετοχή Χατζηδάκη και Καραμανλή. Ρόλο συντονιστή για την απεμπλοκή της εκτροπής αναλαμβάνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης», διάβασε στις ειδήσεις εκείνων των ημερών.

Ήταν Ιανουάριος του 2020, έξι μόνιμες αφότου είχαν αναλάβει τη διακυβέρνηση, ένα καλό τάιμπινγκ, μετά την πενταετία απράξιας του ΣΥΡΙΖΑ. (Πέρασαν δύο ολόκληρα χρόνια απράξιας Νεοδημοκρατικής).

\*\*\*

\***HTAN** ο άλλος βουλευτής της ΝΔ που είχε εμπλακεί τότε. Που ενημέρωνε πως «τον απεγκλωβισμό των έργων του Αχελώου αποφάσισε η Κυβέρνηση μετά από συνάντηση που έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του υπουργού Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη και του προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, βουλευτή Λαρίσης Μάξιμου Χαρακόπουλου». Και δεν επρόκειτο για κάποια στιγμιάσια έμπνευση, εν τη ρύμη του λόγου κ.πι.

\*\*\*

\***ΠΛΗΜΜΥΡΑ** οι ειδήσεις τότε, πριν δύο χρόνια. «Διευρυμένη

σύσκεψη υπό τον κ. Γ. Γεραπετρίτη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 στις 3:00 το μεσημέρι στο Μαξίμου με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργών, βουλευτών και τοπικών φορέων της Θεσσαλίας». Κι έγινε κι η σύσκεψη, μεγαλοπρεπής, εντυπωσιακή, δόθηκαν διαβεβαιώσεις κ.ο.κ., που τις πήρε το ποτάμι, είναι και ορμητικός ο Αχελώος.

(Και μετά σιωπή. Με κοιτάς σε κοιτά και μελαγχολείς. Με κρατάς σε κρατώ και μετά γκρεμός, που λέει κι Άλκηστη...).

Z.-

## Αποτελειωτικό;

\* «ΣΤΟ τραπέζι ετέθη φυσικά και το κρίσιμο ζήτημα της μεταφοράς νερού από τον Αχελώο... Ο κ. Γεραπετρίτης έδειχε να κατανοεί την ανάγκη άμεσης επίλυσης των παραπάνω ζητημάτων...». Διάβαζε ο Λαρισαίος