

Πώς η εκτροπή Αχελώου εξυπηρετεί τη διαμόρφωση «φιλοπεριβαλλοντικής» εικόνας σε ορισμένους πολιτικούς

Είναι γνωστό ότι «εκτροπή Αχελώου» είναι κάτι περισσότερο από ένα συνθισμένο σύστημα τεχνικών έργων. Πρόκειται θα πλέγμα για ένα θέμα εμβληματικό, για το οποίο οι ατέρμονες συζητήσεις στις δεκαετίες '70, '80 και '90 οδήγησαν σε έντονες επιστημονικές και πολιτικές διαφωνίες, που σε έναν βαθμό συνεχίζονται και σήμερα παρότι η υπόθεση αυτή δεν βρίσκεται σε φάση διαβούλευσης αλλά σε φάση ολοκλήρωσης.

Κατά τις μέρες των γιορτών δύο πολύ σημαντικές κυρίες της πολιτικής ακνής, μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις τους, έκαναν αναφορά στο θέμα της «εκτροπής Αχελώου».

Από την πλευρά μας θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τη σκοπιμότητα της αναφοράς τους στο θέμα αυτό.

Όπως προκύπτει από πρόσφατο δημοσίευμα της Καθημερινής (24-26 Δεκ. 2021) η Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ΠτΔ) και Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, προβογιζόντας την έκδοση του πιευκώματος μιας περιβαλλοντικής οργάνωσης, ανακάλεσε στη μνήμη της τις διαφορές σχετικά με την «εκτροπή Αχελώου», σαν ένα κυρίαρχο θέμα από εκείνα που την απασχόλησαν κατά την πορεία της στο ΣτΕ (σημείωση: ανάλογη αναφορά γίνεται και στο δημοσιευμένο βιογραφικό της με πρώτο και πάλι θέμα στη σειρά την εκτροπή Αχελώου!). Εύλογα ποιοπόν προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ΠτΔ χρησιμοποιεί την «εκτροπή Αχελώου» ως εργαλείο διαμόρφωσης ενός φιλοπεριβαλλοντικού πολιτικού προφίλ. Και βεβαίως στην περίπτωση του Αχελώου τα πράγματα είναι μάλιστα ευνοϊκά για την ΠτΔ, αλλά και όσους άλλους πολιτικούς χρησιμοποιούν την ίδια τακτική, δεδομέ-

νου ότι η μη ολοκλήρωση των έργων Αχελώου κατά βάση δεν ενοχλεί (για να μην πούμε ότι μάλισταν εξυπηρετεί) σημαντικά επικειρυματικά συμφέροντα και προφανώς κανείς τους δεν κινδυνεύει να βρεθεί μπροστά σε δυσάρεστα διλήμματα.

Αντίθετα σε άλλης περιπτώσεις εμβληματικών (και πάλι από οικολογικής απόψεως) έργων, όπως π.χ. η εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική, το ΣτΕ δεν οδηγήθηκε (όπως στην υπόθεση Αχελώου) σε ακυρωτικές αποφάσεις, αλλά έπραξε ακριβώς το αντίθετο!

Συγκεκριμένα, το 2012, με εισήγηση της κας ΑΙΚ. Σακελλαροπούλου, το ΣτΕ έκρινε ως «αβάσιμους» τους πλόγους της σχετικής προσφυγής κατά της εξόρυξης χρυσού και οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι «η υλοποίηση της επένδυσης κρίνεται ιδιαίτερα συμφέρουσα για την εθνική οικονομία πλόγων...απόδοσης μεγάλων χρηματικών ποσών στο κράτος...της ενίσχυσης των εξαγωγών...», δίγοντας «πράσινο φως» στην υλοποίηση της επένδυσης. Δηλαδή δύο μέτρα και δύο σταθμά...

Φαίνεται ποιοπόν ότι τα ποικίλα «οικολογικά» ιδεολογήματα διαπερνούν επιπλεκτικά την ασπίδα της αντικειμενικότητας ορισμένων δικαστών.

Αυτό επί της ουσίας εντόπισε και ο πρών πρόεδρος του ΣτΕ κ. Αθ. Ράντος σχετικά με τα έργα Αχελώου, πλέγοντας ότι «...

συνολικό έργο κρίθηκε (σ.σ. σε παλαιότερη απόφαση του ΣτΕ) ροτά ως κατ' αρχήν συμβατό με την αρχή αυτή (σ.σ. της βιώσιμης ανάπτυξης)... (και) καθόλου δεν οδηγήσει σε κρίσεις περί ριζικών παραβάσεων των αντίστοιχων αρχών ή κανόνων δικαιου, αλλά, αντιθέτως (οδύησε) σε κρίσεις περί κατ' αρχήν δυνατότητος εκτελέσεων του έργου. Συνεπώς, δεν δικαιολογείται... η ακύρωση για τον πλόγο αυτό...» και παρακάτω «...η ευθεία αξιολόγηση από μέρους του δικαστή... και η κρίση αν η πραγματοποίησή του (έργου) αντίκειται στην εν πλόγῳ αρχή (σ.σ. βιώσιμης ανάπτυξης) εξέρχεται των ορίων του ακυρωτικού ελέγχου...», διατυπώνοντας έτσι την αντίθεσή του (από κοινού με άλλους μειοψηφήσαντες δικαστές) στη σχετική απόφαση του ΣτΕ για τον Αχελώο (υπ' αριθμ. 26/2014).

Και φυσικά παρόμοιες πρακτικές του ΣτΕ είχαν οδηγήσει τον αειμνυστο καθηγητή οικολογίας Νίκο Μάργαρον να σχολιάσει με αρκετή δόση ειρωνείας (Τα Νέα, 3 Ιανουαρίου 2009) ότι «ευτυχώς, την εποχή που ο Περικλής σχεδίαζε τον Παρθενώνα δεν υπήρχε ΣτΕ....διότι είναι βέβαιο ότι θα απαγόρευε οποιαδήποτε κατασκευή αφού θα ανέτρεπε την υπάρχουσα δομή στον ιερό βράχο και θα μείωνε τη βιοποικιλότητα του χώρου...»!

Και για να ξαναγυρίσουμε στα καθ' πμάς,

πώς θα πρέπει να αισθάνονται πλέον ορισμένοι από τους δικαστές του ΣτΕ, συμπεριλαμβανόμενος και της κας ΑΙΚ. Σακελλαροπούλου, μπροστά στην απόλυτη αποτυχία των οργάνων της Πολιτείας και του ΣτΕ π.χ. στην υπόθεση της Μεσοχώρας;

Θυμίζουμε απλά ότι για το έργο αυτό της ΔΕΗ, που είναι οιλοκληρωμένο εδώ και 21 χρόνια (!), το ΣτΕ ΟΥΔΕΠΟΤΕ αποδέχθηκε τις κυβερνητικές αποφάσεις έγκρισης των περιβαλλοντικών του όρων (ΑΕΠΟ)! Και σήμερα ακόμη βρίσκεται σε «αντίθεση» με την επιλογή των δύο τελευταίων κυβερνήσεων (των κ. Τσίπρα και Μητσοτάκη, οι οποίοι σημειωτέον στήριξαν την εκπογή της ως ΠτΔ) και οι οποίες σταθερά προωθούν τη λειτουργία του υδροπληκτρικού έργου!

Άραγε η κ. ΠτΔ προτίθεται να προσθέσει και τη Μεσοχώρα στα επιτεύγματα εκείνα για τα οποία αισθάνεται υπερήφανη; Και σε κάθε περίπτωση, ως υπεύθυνη πολιτειακή παράγων, τι θεωρεί ότι πρέπει να γίνει στις σημερινές συνθήκες;

Έγκριση και λειτουργία ή κατεδάφιση του πολύπαθου αυτού έργου;

Η άλλη σημαντική προσωπικότητα, γυναίκεια και αυτή, που, πρόσφατα επίσης, έκανε αναφορά στην «εκτροπή Αχελώου», είναι η κα Ντόρα Μπακογιάννη (ΝΜ), κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής

εμφάνισης στο MEGA. Στην προσπάθειά της να τη σικυρίσει ότι μάχεται για στεύει και όταν κρίνει αναγκαία να «διαφοροποιείται» απλογές της παράταξης της, θα από τριάντα χρόνια τη διάσταση που είχε με τον τότε πρωθυπουργό σταντίνο Μπαστόπαν στη «εκτροπή Αχελώου».

Παρέλειψε όμως η κα ΝΜ να στη συνέχεια, όλα τα χρόνια στης στη Βουλή επι κυβερνητικής υπερψήφιζε χωρίς «διαφορά» τους αντίστοιχους κρατικούς γιασμούς, εγκρίνοντας με τον τίτλο δαπάνες χρηματοδότησης όλα τα έργα!

Ειδικά κατά την κυβερνητική Κώστα Καραμανλή, σημειώθηκε η αποτίθεση της αντίστοιχης κρατικού γιασμού στην αντίστοιχη κρατική σημειωτή, οι οποίοι σημειωτέον στήριξαν την εκπογή της ως ΠτΔ) και οι οποίες σταθερά προωθούν τη λειτουργία του υδροπληκτρικού έργου!

Ειδικά κατά την κυβερνητική Κώστα Καραμανλή, σημειώθηκε η αποτίθεση της αντίστοιχης κρατικού γιασμού στην αντίστοιχη κρατική σημειωτή, οι οποίοι σημειωτέον στήριξαν την εκπογή της ως ΠτΔ) και οι οποίες σταθερά προωθούν τη λειτουργία του υδροπληκτρικού έργου!

ρφωση ις πολιτικούς

14/2/2022

εμφάνιση στο MEGA.

Στην προσπάθειά της να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό ότι μάχεται για αυτά που πιστεύει και όταν κρίνει αναγκαίο δεν διστάζει να «διαφοροποιείται» από βασικές επιλογές της παράταξής της, θυμάθυκη μετά από τριάντα χρόνια τη διάσταση απόψεων που είχε με τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη σχετικά με την «εκτροπή Αχελώου».

Παρέλειψε όμως η κ. NM να αναφέρει ότι στη συνέχεια, όλα τα χρόνια της παρουσίας της στη Βουλή επί κυβερνήσεων ΝΔ, υπερψήφιζε χωρίς «διαφοροποιήσεις» τους αντίστοιχους κρατικούς προϋπολογισμούς, εγκρίνοντας με τον τρόπο αυτόν τις διαπάνες χρηματοδότησης των αντίστοιχων έργων !

Ειδικά κατά την κυβερνητική περίοδο του Κώστα Καραμανή, σημειώνουμε ότι διατέθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ (υπουργός Γ. Σουφλίας) και σημειώθηκε εντυπωσιακή πρόοδος των έργων, χωρίς καμία αντίδραση της κορυφαίας υπουργού της τότε κυβέρνησης!

Και επειδή, όπως η ίδια ισχυρίζεται, δεν συμφωνεί με τα «στρογγυλέματα» σε μείζονα θέματα για τον λαό, ο οποίος ζητά «σαφείς θέσεις», θέτουμε και εμείς το ερώτημα: Σήμερα, ως βουλευτής του κυβερνητικού κόμματος, τι προτείνει να γίνει σχετικά με τα πριτελή και εγκαταθειμένα

έργα επί του Άνω Αχελώου;

Συμφωνεί με την κατεδάφισή τους, δηλαδή με την κατεύθυνση στην οποία, με διάφορες μεθοδεύσεις, οδηγεί ουσιαστικά την υπόθεση αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ, ή αντίθετα υποστηρίζει την ολοκλήρωσή και λειτουργία τους ώστε η ΝΔ να τιμήσει τις υποσχέσεις της και να περισωθεί η τρωθείσα αξιοπιστία του Πρωθυπουργού;

Θυμίζουμε ότι ενδιάμεση εναλλακτική λύση δεν προσφέρεται, δεδομένου ότι το ποτάμι παραμένει επί δεκαετίες «μπαζωμένο» και, σύμφωνα με την κοινή λογική, απαιτείται χωρίς άλλη καθυστέρηση η αποκατάσταση της φυσιολογικής του ροής.

Με άλλα λόγια χρειάζεται μια τελική και καθαρή απόφαση «εδώ και τώρα» ! Ουδήποτε άλλο (όπως π.χ. η ανεύθυνη επί τεσσεράμισι χρόνια παρεπήκυστική τακτική αποσιώπησης του οικολογικού εγκλήματος από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα πρωποποιικά) είναι σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Με όλο τον σεβασμό στο πρόσωπο της κας NM, ελπίζουμε πως στο εξής η σάστη της στο θέμα των έργων Αχελώου, θα της προσφέρει τη δυνατότητα αφενός να επιβεβαιώσει τα χαρακτηριστικά που η ίδια αναγνωρίζει στην προσωπικότητά της, αφετέρου να βοηθήσει στην υπέρβαση του αδιεξόδου το οποίο, η ίδια η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δημιουργήσει με τους μικροπολιτικούς της υπολογισμούς και την ατολμία της.

*Γκόυμας Κώστας, γεωπόνος, πρ. δ/ντής Εγγείων Βελτιώσεων, πρ. προδεδρος ΓΕΩΤΕΕ/Κεντρικής Ελλάδας.

*Μπαρμπούτης Τάσος, πολιτικός μηχανικός, μέλος Δ.Σ. ΕΘΕΜ, πρ. γραμματέας ΤΕΕ/ΚΔΘ.