

Όταν κρύβεσαι από την ουσία του διαλόγου η «Ξευπρέπεια» μετατρέπεται σε υποκρισία

Αγαπητή «Ελευθερία»,

Παρακολουθούμε, πάντοτε με ενδιαφέρον, τις απόψεις που παραθέτουν επιστήμονες, αγρότες, αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι κομμάτων κ.ά. για το θέμα των υδάτων στη Θεσσαλία.

Παρατηρούμε όμως ότι συχνά η δημόσια συζήτηση «ξεστρατίζει» σε θέματα αδιάφορα ή ήσσονος σημασίας και μάλιστα συστηματικά και αποικύτως συνειδητά από ορισμένους.

Παρεμβαίνουμε, πλοιόν, για μία ακόμα φορά για να αναδείξουμε, στον βαθμό που μπορούμε, την ουσία του υδατικού ζητήματος, με την ευκαιρία και της πρόσφατης τοποθέτησης του συντονιστή ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας κ. Β. Ζωγράφου (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας, 10/12/2021).

1. Το βασικό πρόβλημα των υδάτων, με καθοριστικές επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα, στους απειλούμενους πλέον καλλιεργητές, αλλά και στη μεταποίηση, στο εμπόριο και γενικότερα στην οικονομία της Θεσσαλίας είναι το τεράστιο ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ.

Όσο το ζήτημα παραμένει άλιτο, όσο τα έργα μεταφοράς (εκτροπής) νερού από τον Άνω Αχελώο έχουν εγκαταλειφθεί, ειδικά από τις δύο τελευταίες κυβερνήσεις των κ. Τσίπρα και Μητσοτάκη, η Θεσσαλία θα βυθίζεται σε οικονομική ύφεση, σε εγκατάλειψη καλλιεργούμενων εκτάσεων, σε μείωση εισοδημάτων, σε αποκώρυφη ενεργού πληθυσμού από την περιοχή, σε ασύλληπτου μεγέθους οικολογική επιβάρυνση στους υδροφορείς.

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΥΤΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕΙ!

Και αυτό το προτείνουμε με πλήρη συναίσθηση της κοινωνικής μας ευθύνης, επιστρέφοντας επιπλέον τους κάθε είδους χαρακτηρισμούς («εμμονικοί» κ.π.) σε εκείνους που τους χρησιμοποιούν, με προφανείς σκοπούς να μειώσουν την εμβέλεια των προτάσεών μας και να κρύψουν την προσπάθειά τους για αποφυγή ενός ουσιαστικού διαλόγου.

2. Σωστά «μνημονεύουν» από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι η σιωπή του υπουργού κ. Σκρέκα (που πρόσφατα μίλησε στη Θεσσαλία για το υδατικό - αρδευτικό) για την ολοκλήρωση των έργων Αχελώου οδηγεί εύπορα στο συμπέρασμα πως, τελείωσαν ανεύθυνα, η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εγκαταλείπει τα έργα, χωρίς καν να εξηγεί εάν και πότε θα τα ολοκληρώσει (ή θα τα κατεδαφίσει). Αυτό έχει δημο-

κρατική υποχρέωση να πράξει και (κυρίως) να εξηγήσει τις άφθονες υποσχέσεις που έδωσαν προ- και μετεκπλογικά στους Θεσσαλούς.

Όμως, από ένα υπεύθυνο κόμμα, εμές θα αναμέναμε να αποδοκιμάσει αυτήν την τακτική να καταγγείλει τη μη υλοποίηση των υποσχέσεων και νά απαιτήσει έκεκάθαρες δεσμεύσεις για την τύχη των έργων.

Δυστυχώς, παρατηρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «κρύβεται» πίσω από την κυβερνητική ανευθυνότητα και αποφεύγει οποιαδήποτε τοποθέτηση για την τύχη των έργων.

Θα περιμέναμε επίσης από τον αρχηγό τους, τον κ. Τσίπρα, που πρόσφατα επισκέφθηκε τη Λάρισα, αντί να θεωρεί αφελείς τους Θεσσαλούς που δήθεν οι «άλλοι» τους «παραμυθιάζουν» με τα έργα Αχελώου, να βρει δύο λέξεις να απολογηθεί για τα δικά του (μη) πεπραγμένα και να τοποθετεί καθαρά τη προτείνει να γίνει με τα εγκαταλειμμένα ημιτελή έργα.

Κατά την άποψή μας, αυτό ακριβώς αποτελεί «ασυνέπεια» απέναντι στον λαό.

Και φυσικά δεν ξεχνάμε όσες «υποσχέσεις» έδιναν οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ (π.χ. Σπίρτζης), τις υποσχέσεις που σκορπούσαν στη Βουλή για ολοκλήρωση των έργων Αχελώου, τις ειλικρίδες που χωρίς ευθύνη καλλιεργούσε ο κ. Τσίπρας (Λάρισα, 2018) για υδροπλάνηκτική παραγωγή ενέργειας από τον ταμιευτήρα Συκιάς (Αχελώος) κ.ο.κ.

3. Σήμερα ο αγροτικός κόσμος της περιοχής βρίσκεται σε απόγνωση από την αναδρομική αύξηση του κόστους πλεκτρικής ενέργειας. Όλοι όσοι ποτίζουν από γεωτρήσεις μεγάλου βάθους (Φάρσαλα, Ανατολική Θεσσαλία) θα δουν το κόστος άρδευσης να ξεπερνά κατά πολύ τα 100 ευρώ/στρ. Φυσικά αν υπήρχε καθαρό επιφανειακό νερό από ταμιευτήρες στο εσωτερικό της Θεσσαλίας και το νερό από τον ταμιευτήρα της Συκιάς θα υπήρχε αύξηση του κόστους, αλλά σε λογικά επίπεδα και δεν θα είχαμε φαινόμενα εγκατάλειψης αρδευόμενων καλλιεργειών.

Αν η Κυβέρνηση του 2015 εφάρμοζε ως όφειλε τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων του 2014, σήμερα ίσως ήταν έτοιμα έργα όπως τα φράγματα του Ενιπέα και της Συκιάς και το πρόβλημα αύξησης του κόστους παραγωγής περιορισμένο. Η παρατηρούμενη στροφή σε ξηρικές καλλιέργειες θα μειώσει ουσιαστικά το αγροτικό εισόδημα της περιοχής και προφα-

νώς όλα τα εισοδήματα. Έχει κάποια άποψη ο κ. Ζωγράφος για το θέμα;

4. Η Επιτροπή Διεκδίκησης (Ε.Δ.Υ.Θ.Ε.), τις θέσεις της οποίας στηρίζουμε και εμείς που υπογράφουμε την επιστολή αυτήν, πρότεινε με ΑΝΑΦΟΡΑ που υπέβαλε στη Βουλή, να διεξαχθεί, χωρίς άλλη καθυστέρηση, συζήτηση για τη Θεσσαλία και να ληφθεί μια οριστική απόφαση για την ολοκλήρωση ή την κατεδάφιση των εγκαταλειμμένων έργων Αχελώου, έτσι ώστε αφενός να «απελευθερωθεί» π ομαδή ροή του μπαζωμένου ποταμού (οικολογικό ζήτημα), αφετέρου να απομακρυνθούν οι κίνδυνοι από πιθανές καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή. Και φυσικά να αναλάβει το πολιτικό κόστος από τη διασπάθιση των χρημάτων των Ελλήνων φορολογουμένων και τα οικονομικά και οικολογικά προβλήματα που θα προκληθούν στη Θεσσαλία.

Ήδη αρκετοί πολιτικοί αποδέχθηκαν δημοσίως την πρόταση αυτήν. Θεωρούμε μάλιστα σημαντικό ότι αντίθετα στην «αφωνία» του κ. Σκρέκα στην πρόσφατη πημείδα της ΠΕΔ Θεσσαλίας, όλοι οι βουλευτές της ΝΔ που παρευρέθηκαν εντερνήστηκαν την ανάγκη να συζητηθεί το θέμα στη Βουλή.

Θετικά επίσης ανταποκρίθηκαν (έως σήμερα) οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΚΙΝΑΛ και της Ελληνικής Λύσης, οι οποίοι κατέθεσαν εγγράφως στον πρόεδρο της Βουλής το αίτημα αυτό.

Ερώτημα προς τους βουλευτές κ.κ. Κόκκαλη και Βαγενά:

Θα στηρίξουν αυτό το δημοκρατικό και (με βάση τις εξελίξεις) απόλυτα δίκαιο αίτημα της Ε.Δ.Υ.Θ.Ε.; Και ποια είναι η δική τους θέση;

Θα ανταποκριθεί στο αίτημα της Ε.Δ.Υ.Θ.Ε., έστω και για απλή παρουσίαση της ΑΝΑΦΟΡΑΣ μας, ο κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η ομάδα του στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας και η τοπική κομματική οργάνωσή του, στους οποίους επίσης υποβλήθηκε σχετικό αίτημα;

Εμείς έτσι αντιλαμβανόμαστε τον διάλογο και τη δημοκρατική ευαισθησία. Περιμένουμε την καθαρή απόψη όλων των πλευρών επί του θέματος.

*Γιαννακός Κώστας, γεωπόνος, πρόεδρος Γεωπονικού Συμβούλου Λάρισας.

*Γέρμος Φάνης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

*Γκούμας Κώστας, πρών πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ/ΚΕ.