



Από τον Κώστα
Γκούμια*

Στις δύσκολες αυτές ημέρες του καύσωνα και της φωτιάς που κατακαίει πολλές περιοχές της χώρας, βλέποντας τον τίτλο δημοσιεύματος «Υδάτινα έργα θα «ξεδιψάσουν» τον Θεσσαλικό κάμπο» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 11/8/2021), αισθανθήκαμε αρχικά μια ανάσα δροσιάς και ελπίδας.

Διαβάζοντας όμως προσεκτικά το περιεχόμενο του δημοσιεύματος, προσγειωθήκαμε και πάλι στην απογοητευτική πραγματικότητα και την κατάσταση συναγερμού στην οποία βρίσκεται το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας και την απαράδεκτη τακτική των ψευδαισθήσεων που καλλιεργούν κυβερνητικά και αυτοδιοικητικά στελέχη υπό την «ηχηρή» αποστασιοποίηση της αντιπολίτευσης, κυρίως της μεζονος... Ας δούμε αρχικά την είδηση σε... πραγματικό μέγεθος.

Την περίοδο 2005-2007, χρηματοδοτήθηκε το ΑΠΘ για μια προκαταρκτική μελέτη (Καθηγητής Γ. Σού-

Όταν συζητάνε για τον «Αχελώο», ας φροντίσουν να έχουν κάτι νεότερο να μας πούνε...



όμως να ανακοινωθεί από τον κυβερνητικό παράγοντα η παραμικρή πρόοδος γύρω από το θέμα, καθιστώντας εν γνώσει του όλο και περισσότερο ανακόλουθο (ως προτιμοτέρευσης του) τον κ. Κυρ. Μπατσοτάκη.

Σε ό,τι αφορά τον δήμαρχο Κιλελέρ, προφανώς καλώς δρομολόγησε τη λήξη μιας εκκρεμότητας για τον Δήμο του.

Όμως, με την ιδιότητα του πρέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας, θα περιμέναμε να δούμε μια πιο αποφασιστική και διεκδικητική στάση, ιδιαίτερα απέναντι σε έναν Υπουργό που αδρανεί και δεν επιλαμβάνεται των πολλών εκκρεμοτήτων που καθυστερούν την επίλυση του υδατικού της Θεσσαλίας.

Θυμίζουμε επίσης ότι ούτε απέναντι στην πρόσφατη προκλητική τοποθέτηση του υπουργού κ. Κ. Καραμανλή (ότι εκείνος δήθεν εργάζεται για τα έργα Αχελώου...) είδαμε την

ταρκική μερεπι (Καθηγητής Γ. Σουλιος) εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα της ευρύτερης περιοχής Χάλκης - Κιλελέρ, με άντληση νερού από τον Πηνειό και τη μεταφορά (μέσω κλειστού αγωγού) ποσότητας περίπου 10 εκατομμύριών κυβικών μέτρων, σε (ειδικές) γεωτρήσεις της περιοχής Χάλκης.

Δύο χρόνια αργότερα, έγιναν οι πρώτες προσπάθειες εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών από την (τότε) Νομαρχία Λάρισας, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν.

Μετά από δέκα σχεδόν χρόνια, το 2018 (περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ), αποφασίστηκε η χρηματοδότηση της οριστικής μελέτης του έργου αυτού, η οποία ανατίθεται στην ... «Εγνατία Α.Ε.», με τον τότε υπουργό κ. Φάμελλο να επαίρεται ότι δρομολογεί την επίλυση του υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας(!).

Στη συνέχεια και για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα, πλόγω αδυναμίας της «Εγνατία Α.Ε.» να εκπονήσει τη μελέτη, υπάρχει στασιμότητα. Εντέλει με ενέργειες του δημάρχου Κιλελέρ κ. Θ. Νασακόπουλου και τη συνεργασία του ΥΠΕΝ, επιτυγχάνεται η απεμπλοκή του θέματος, όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα, γεγονός που αποτελεί μια θετική εξέπληξη.

Με τον πλόγω έργο ασκοθητήκαμε πολλές φορές στο παρελθόν και εκφράσαμε δημόσια το ενδιαφέρον μας, απλά και τις επιφυλάξεις για τις

δυσκολίες υλοποίησης - πειτουργίας του (δείτε ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας, 22/10/2018 & 23/4/2019).

Σύμφωνα πιοπόν με τα πρόσφατα δημοσιεύματα, αυτό που ανακοινώθηκε είναι ότι θα υπογραφούν τον Σεπτέμβριο οι συμβάσεις για τη μελέτη.

Όταν η μελέτη παραδοθεί, όταν το έργο ενταχθεί σε κάποιο μελλοντικό πρόγραμμα χρηματοδότησης και όταν αυτό ολοκληρωθεί και παραδοθεί σε πειτουργία, ΤΟΤΕ θα υπάρξει κάποια ανακούφιση του καπονημένου υπόγειου υδροφορέα της περιοχής Χάλκης - Κιλελέρ και βελτίωση των συνθηκών άρδευσης για τους αγρότες.

Λίγες συμπληρωματικές παρατηρήσεις για το έργο αυτό καθαυτό:

* Αποτελεί ένα χρήσιμο τοπικής σημασίας έργο, που έχει όμως μικρή συνεισφορά (αντιπροσωπεύει μόλις το 0,5% από το συσσωρευμένο έλλειμμα των 3 δισ. κυβικών μέτρων υπόγειου νερού που πρέπει να επιστραφεί στους υδροφορείς), στην ενίσκυση του υδατικού δυναμικού της (ανατομικής κυρίως) Θεσσαλίας και στην επίλυση του υδατικού της προβλήματος. Πρόκειται απλώς για μια «εσωτερική» αναδιανομή υδάτων σε μια περιοχή που υπάρχει μεγάλη ανάγκη.

* Πρέπει το ταχύτερο (και ταυτόχρονα με τη μελέτη) να υπολογιστεί το ενεργειακό κόστος (άντληση 10-15

εκατ. κ.μ. νερού από τον Πηνειό και μεταφορά στην περιοχή Χάλκης) και κυρίως να εξεταστεί πώς θα κατανεμηθεί η σημαντική ενεργειακή επιβάρυνση στους εκατοντάδες ωφελούμενους (θεωρητικά) χρήστες ιδιωτικών γεωτρήσεων της ευρύτερης αυτής περιοχής.

Κανέναν δεν τιμά να ξαναζήσουμε καταστάσεις, όπως αυτή πρόσφατα των απλήρωτων οφειλών του ΤΟΕΒ Μάτι Τυρνάβου ή και άλλων οργανισμών παλαιότερα ή της εγκαταλειψης του φράγματος Αγιονερίου Ελλασσόνας, κυρίως πλόγω της αδυναμίας να εκτιμηθεί σωστά το υψηλό κόστος κατασκευής των αντιλιστασίων και του αρδευτικού δικτύου στον κάμπο Τσαριτσάννας.

* Αναμένουμε όμως με ενδιαφέρον και τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου αυτού, μαζί με την ανάλυση των παραμέτρων οικονομικής βιωσιμότητας (κόστος ανά κυβικό μέτρο νερού στον τελικό χρήστη, βαθμός βελτίωσης της οικολογικής κατάστασης στους υπόγειους υδροφορείς κ.ο.κ.).

Και ας έλθουμε τώρα στον τρόπο που προβάλλεται η εξέλιξη και το έργο που περιγράψαμε.

Το Υπουργείο που προϊσταται ο κ. Σκρέκας έχει την αρμοδιότητα για τα θέματα υδάτων στη χώρα.

Μία βασική εκκρεμότητα που έχει παραλάβει για τη Θεσσαλία, είναι η αποκατάσταση της κακοποίησης

που υπέστη, από τον ΣΥΡΙΖΑ, η 1η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων (Σ.Δ.Υ.). Το μόνο που τους ενδιέφερε, ήταν πώς να βγάλουν εκτός τα ημιτελή έργα του Αχελώου και να εμποδίσουν την επανεκκίνησή τους από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη, χωρίς να έχουν κάνει απολύτως καμία ενέργεια για όσα σημαντικά μέτρα – δράσεις και έργα προέβλεπε το σχέδιο αυτό.

Εύπορα ότι ανέμενε κανένα δύο χρόνια τώρα, από την Κυβέρνηση και από τον κ. Σκρέκα, να έχουν επιλύσει το θέμα αυτό. Δυστυχώς όμως δεν έχει ξεκινήσει καν η μελέτη της 2ης αναθεώρησης του Σ.Δ.Υ. (!). Άραγε κανένας δεν βιάζεται σε αυτήν την Κυβέρνηση να τιμήσει τις υποσχέσεις του κ. Πρωθυπουργού;

Η μόνιμη πειτουργούν διά της αδράνειας, στην κατεύθυνση της στασιμότητας των έργων Αχελώου, όπως επί 4,5 χρόνια έπραξε ανεύθυνα στην ΣΥΡΙΖΑ;

Δεν ταιριάζουν συνεπώς τα μεγάλα πλόγια για τα νερά της Θεσσαλίας, στον Θεσσαλό κ. Σκρέκα. Και μάλλον θα έπρεπε να σκέφτεται εάν στο εξής οι φωτογραφίες και η σχετική προβολή για παρόμοια ζητήματα των αφελεί την βιάζεται. Σε ό,τι μας αφορά δεν έχουμε αμφιβολίες...

Κατά μείζονα πλόγω που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, «τέθηκαν επί τάπτωσ» τα έργα Αχελώου, χωρίς

για τα έργα Αχελώου...) είσοδε την παραμικρή αντίδραση, ή έστω και τη διατύπωση κάποιας αντίρρησης της Π.Ε.Δ., στις δηλώσεις αυτές. Αναμένουμε πιοπόν με ενδιαφέρον από τον κ. πρόεδρο της Π.Ε.Δ. να ενημερώσει τους Θεσσαλούς, που με αγωνία παρακολουθούν τις εξελίξεις, τι τέλος πάντων έθεσαν «επί τάπτωσ» για τα έργα Αχελώου.

Εκτός πια εάν, για ακόμα μια φορά, πρόκειται για το τετριμένο σημόγκαν «υπέρ του Αχελώου», που ακούγεται στις συναντήσεις των πολιτικών, κάτι σαν «ξεκάρφωμα» απέναντι στους Θεσσαλούς ψηφοφόρους, ώστε ότου «φύγει» άπρακτη αυτή η τετραετία διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, χωρίς όμως σοβαρές συνέπειες για τον πολιτικό χώρο που στηρίζουν (και που τους στηρίζει...).

Σε κάθε περίπτωση αιτήσω αναμέναμε (η μεγάλη πλειοψηφία των Θεσσαλών πολιτών), από τη σημερινή Κυβέρνηση και από την αυτοδιοίκηση, να πειτουργήσουν μπροστά στις προκλήσεις και την κρισιμότητα των υδατικών προβλημάτων.

Οι «ασπιρίνες» και τα άλλοι με τη δρομολόγηση ορισμένων τοπικής σημασίας έργων κανέναν πια δεν ξεγελάνε...

* Ο Κώστας Γκούμας είναι γεωπόνος, πρ. διευθυντής Εγγείων Βελτιώσεων, πρ. πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ/Κεντρικής ΕΠλάδας.