

Σεβαστείτε την αγωνία των Θεσσαλών κύριε Καραμανλή

Ποιλήλα και ενδιαφέροντα στοιχεία ανέδειξε η συνέντευξη του υπουργού Υποδομών κ. Κώστα Καραμανλή στην «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Λάρισας στις 25 Ιουλίου.

Θα περιοριστούμε στο (κυρίαρχο κατά την άποψή μας) θέμα των υδάτων της Θεσσαλίας.

Ο κ. Καραμανλής δεσμεύτηκε για πολλοστή φορά ότι θα «δρομολογήσει το αμέσως προσεκές διάστημα τις εργασίες συντήρησης των νηστελών έργων Αχελώου ... με προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ, που πρέπει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ (η υπογράμμιση δική μας) να προχωρήσει».

Για να κατανοήσουν οι αναγνώστες, πρόκειται για μια μικρή εργολαβία, OXI συνέκισης των έργων, απλά και μόνο φύλαξης και συντήρησης, την οποία είχε δρομολογήσει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (κ. Σπίρτζης) λίγο πριν αποχωρήσουν από τη διακυβέρνηση.

Και το ερώτημα είναι, τι έκανε δύο οιλόκληρα χρόνια ο κ. Καραμανλής; Αυτό το «επιτέλους» που χρησιμοποίησε στην απάντησή του σε ποιον το απευθύνει;

Και επιπλέους (λίγες εμείς), τόσο λίγη ανησυχία έχει για τους κινδύνους κατάρρευσης στα έργα Αχελώου, για ενδεχόμενες απώλειες ζωής ανθρώπων και για καταστροφή περιουσιών, που δεν τον κάνουν να βιάζε-

Από τους Φ. Αλεξάκο,
Δ. Αρχοντή, Κ. Γκούμα,
Τ. Μπαρμπούτη

και ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ της ΝΔ, όλων, χωρίς εξαίρεση, των πολιτικών στελεχών της στη Θεσσαλία και, κυρίως, του Πρωθυπουργού.

Δείτε όμως πώς «υπερασπίστηκε» τον Κυριακό Μητσοτάκη ο Υπουργός του κ. Κ. Καραμανλής: «...εμείς δεν ήμεμε μεγάλα πλόγια, ούτε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Και τα έργα δεν τα εξαγγέλλουμε σαν πυροτεχνήματα αλλά με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα....».

Πώς να το σκοιλιάσει κανείς; Υποκρίσια; Αμετρούμενη; Έλλειψη ευθύνης; Άσ μνη κουράζεται άδικα ο κ. Καραμανλής. Όσοι παρακολουθούμε τα ζητήματα των υδάτων στη Θεσσαλία έχουμε καταλάβει από καιρό ότι η παρούσα Κυβέρνηση έχει αποφασίσει, τουλάχιστον κατά την τρέχουσα κυβερνητική της θητεία, να μην ασκούντη με τα έργα Αχελώου, βασισμένη (μεταξύ άλλων) και στην απουσία κριτικής, πίεσης και διεκδίκησης από την πλευρά της Αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων στη Θεσσαλία, φιλικά διακείμενων στη ΝΔ.

Όλοι μαζί αποτελούν τον καλύτερο «κορυφώ» στην ανεύθυνη πολιτική

των προσχηματικά, ότι «πρέπει να πλύσουμε το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας, χωρίς φυσικά να δημιουργήσουμε πρόβλημα ΑΛΛΟΥ (η επισήμανση δική μας)».

Ε, όχι ποιόποι κ. Υπουργέ. Οι επιστήμονες που υπεύθυνα κατέθεσαν τις μελέτες τους για (αμφότερα) τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων των δύο όμορων διαμερισμάτων, διαπίστωσαν (χωρίς δυνατότητα αντίκρουσης) ότι «....δεν τίθεται θέμα ελπιεμματικής τροφοδοσίας των φυσικών συστημάτων (σημ. στην ΑΚ) λόγω πενίας γηπού νερού. Τα όποια προβλήματα ποιότητας... όπως ο ίδιος Φορέας Διαχείρισης των υγροτοπικών περιοχών δηλώνει, οφείλονται σε ανθρωπογενές δραστηριότητες.... με προεξάρχουσα τη γεωργία... αλλά και αστικές πιέσεις».

Επίσης σημειώνουν πως «ο Αχελώος είναι αποιλύτως ρυθμισμένο σύστημα που ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ (επισήμανση δική μας) να επιπρεπεί από την απόληψη 250 εκατ. κυβικών μέτρων χειμερινών απορροών του Άνω ρου αυτού» δηλαδή τη μεταφορά από τη Συκιά.

Δεν απομένει ποιόποι παρά να κατανοήσει ο κ. Καραμανλής και η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ότι αυτές οι «αιτιάσεις» των δεκαετιών '80 και '90 έχουν υπεύθυνα απαντηθεί, το ίδιο το ΣτΕ (απόφαση 3478/2000) τις

ται;

Στο κάτω - κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεύθυνα μεν, συνειδητά δε, αδρανούσε για τα έργα αυτά διότι λειτουργούσε με την ελπίδα της, έστω ανεξέλεγκτης από κάποια πλημμύρα, κατεδάφισής τους.

Μήποτε τελικά κάποιοι και στη ΝΔ, εξίσου ανεύθυνα, επενδύουν στην ίδια προσδοκία;

Όμως ποιλύ πιο ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική είναι η απάντηση του κ. Υπουργού για τις «ενέργειες» της Κυβέρνησης σχετικά με την ολοκλήρωση των έργων Άνω Αχελώου.

Αντί για μια ενημέρωση ουσίας, περιορίστηκε να μιλήσει για «βιώσιμη ανάπτυξη» και ότι κατανοεί το «πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Θεσσαλία». Δηλαδή άλλα λόγια να αγαπιόμαστε!

Καμία αποθύτως αναφορά στα σχέδια του Υπουργείου του για επανεκκίνηση και ολοκλήρωση του φράγματος Συκιάς.

Καμία ενημέρωση για συνεργασία με τη ΔΕΗ στην οριστικοποίηση των επιπλογών της Κυβέρνησης για παραγωγή «πράσινης» υδροπλεκτρικής ενέργειας.

Ούτε μια κουβέντα για την ολοκλήρωση της επένδυσης (με τα προκατασκευασμένα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, που βρίσκονται εγκαταλειμμένα στο εργοτάξιο του Μουζακίου!) της σήραγγας μεταφοράς υδάτων του ταμιευτήρα Συκιάς προς Μουζάκι, μήκους 17,8 χιλιομέτρων.

Και να σκεφθεί κανές πως όλα αυτά δεν αποτελούν απλά κάποιες προσδοκίες των Θεσσαλών που ζητούν από την Κυβέρνηση να τις πραγματοποιήσει.

Αντίθετα, πρόκειται για ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ

θέση που υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση για κατεδάφιση των «παράνομων» έργων.

Προσέξτε επίσης πως ο κ. Καραμανλής που (υποτίθεται) ότι μιλάει «με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα στους πολίτες», ακόμη και τον ρόλο του επισπεύδοντος Υπουργού προσπαθεί να τον αφισθητήσει: «Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των υδάτων του Αχελώου είναι αρμοδιότητα του υπουργού Περιβάλλοντος..» και πιο κάτω, «...(τον σχεδιασμό αυτόν) θα τόν σεβαστούμε και θα τον ακολουθήσουμε!»

Είναι πλοιόν προφανές ότι ο κ. Καραμανλής, χρησιμοποιώντας τέτοια προσχήματα και δίκαιολογίες για τη μη τήρηση των δεσμεύσεων του κ. Πρωθυπουργού, ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ τον λαό της Θεσσαλίας, την αγωνία του για την απόκρουση των τεράστιων κινδύνων ξηρασίας, τις εντεινόμενες απειλές από πλημμύρες, τη συνεχιζόμενη, χωρίς έπειος, καταστροφή των υπόγειων οικοσυστημάτων αλλά και ποταμών της Θεσσαλίας, τη μεγάλη πίεση των εισοδημάτων των αγροτών, το υπεραυξημένο κόστος παραγωγής (σε μεγάλο βαθμό λόγω του κόστους άρδευσης), τη διάψευση των ελπίδων του για στέρεη ανάπτυξη (που χωρίς νερό δεν γίνεται) του αγροδιατροφικού τομέα και για «ασπίδα» των προϊόντων μας απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό.

Πριν κλείσουμε, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε χωρίς σκοπιλασμό, το «πονηρό κλείσιμο του ματιού» του κ. Υπουργού προς μικροτοπικά συμφέροντα (Αιτωλοακαρνανία/ΑΚ) και προς δήθεν αγωνιούντες ψευτοοικολόγους για την «έληξηψη» υδάτων στο γειτονικό υδατικό διαμέρισμα. Ανέφερε ο κ. Καραμανλής, αποθύ-

εξει οριστικά απορριψει και δεν προσφέρονται πλέον για πολιτικά παιχνίδια και υπεκφυγές.

Και επειδή και η σημερινή Κυβέρνηση συνεχίζει, με προσχήματα και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, την ίδια παρεμκυστική τακτική όπως εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο (εάν θέλουν κάτι να προσφέρουν στην υπόθεση αυτή) του πλάχιστον να φέρουν άμεσα το θέμα στη Βουλή και να αποφασίσουν τι θέλουν να γίνει με τα έργα Αχελώου. Εάν αποφασίσουν την ολοκλήρωσή τους, να το πράξουν (ίσως οι επόμενοι) χωρίς άλλη καθυστέρηση. Εάν πάλι αποφασίσουν τη μη συνέχισή τους, ας τα κατεδαφίσουν και ας αποκαταστήσουν το τοπίο.

*Ο Φώτης Αλεξάκος είναι πρώην νομάρχης, πρώην δήμαρχος Καρδίτσας

*Ο Δημήτρης Αρχοντής είναι πρώην δήμαρχος Καρδίτσας

*Ο Κώστας Γκούμας είναι γεωπόνος, πρ. δ/ντης Εγγείων Βελτιώσεων, πρ. πρόδεδρος ΓΕΩΤΕΕ/Κεντρικής Ελλήδας

* Ο Τάσος Μπαρμπούτης είναι πολιτικός μηχανικός, μέλος ΔΣ ΕΘΕΜ, πρ. γραμματέας ΤΕΕ/ΚΔ-Θ