

Αριστείδης Λαμπρούλης

(Του Κώστα Τζανακούλη)

Τον Δήμαρχο Αριστείδα Λαμπρούλη τον συνάντησα πολλά χρόνια πριν εκλεγώ ο ίδιος ως Δήμαρχος Λάρισας. Ήταν η περίοδος που ασχολήθηκα με τα κοινά του χώρου των Γεωπόνων (ως μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωπονικών Συλλόγων Ελλάδος) και γενικότερα των Γεωτεχνικών ως πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας.

Ο Αριστείδης Λαμπρούλης, ο συνάδελφος στην επιστήμη και την πολιτική, ήταν ένας άνθρωπος που αν κάτι νόμιζε ότι έτσι πρέπει να γίνει έδινε όλες του τις δυνάμεις του για να το πετύχει. Είχε ενστερνισθεί το έργο του Αχελώου, έτσι να το λέω απλά, σε τέτοιο βαθμό που το υποστήριζε με όλες του τις δυνάμεις. Πιστεύω ότι αυτός ήταν η κυρία αιτία που ο πολιτικός φορέας στον οποίο ανήκε αποδέχθηκε αυτό το μεγάλο όνειρο του Αριστείδα Λαμπρούλη και της συντριπτικής πλειοψηφίας των Θεσσαλών. Είχα την ευκαιρία από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και μέχρι τον αδόκητο θάνατο του να συνεργαστώ μαζί του και θα έλεγα ήταν αυτός που με έπεισε να πιστέψω ακόμα περισσότερο σ' αυτό το εγχείρημα. Δυστυχώς έφυγε χωρίς να δει το όνειρο του να πραγματοποιείται.

Θα μπορούσα να αναφέρω πάρα πολλά απ' αυτά που έζησα δίπλα στον Αριστείδα Λαμπρούλη όλα αυτά τα χρόνια που μαζί αγωνιζόμασταν για τον Αχελώο. Θα χρειαζόταν πολύς χρόνος να πω για το ΣΤΕ, τις συναντήσεις, την ΠΑΣΕ, τα ταξίδια, τις ατέρμονες συζητήσεις μας.

Ανάμεσα στα άλλα είχαμε και ένα ταξίδι μελών της ΠΑΣΕ στο Στρασβούργο, στις αρχές της δεκαετίας του 90 όταν εγώ ήμουν πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, την οποία ζήτησε πιεστικά ο Αριστείδης Λαμπρούλης.

Στο ταξίδι αυτό είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τους επικεφαλής των πολιτικών παρατάξεων, ευρωβουλευτές, αξιωματούχους της τότε ΕΟΚ κλπ. Οι επαφές αυτές έδωσαν την δυνατότητα στον Αριστείδη Λαμπρούλη και όλους όσοι είμασταν μαζί του, να συνειδητοποιήσουμε ότι η εκτροπή Αχελώου ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα το οποίο είχε πολλούς και οργανωμένους αντιπάλους.

Καθ' όλη την διάρκεια εκείνης της κοινής μας πορείας μου έκανε εντύπωση ο σεβασμός του Αριστείδη Λαμπρούλη προς όλους και προς όλες τις διαφορετικές απόψεις ή προτάσεις.

Τέλος θεωρώ ιδιαίτερη τιμή που ως Δήμαρχος Λαρισαίων πρότεινα η πλατεία στο Φρούριο που κατασκευάστηκε επί των ημερών της δικής μου Δημοτικής Αρχής, να ονομαστεί πλατεία Αριστείδη Λαμπρούλη και να κοσμεύεται από τον ανδριάντα του.