

ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ

Μόνο με Έργα είναι δυνατή η ανάπτυξη

♦ Του Δρ. Γεωργίου Αθ. Χατζηλάκου
Γεωπόνου καθ. Γεωργικής Μηχανικής

Στην ημερίδα για την ανάπτυξη και περιβαλλοντική αγωγή, εθήγησαν σοβαρότατα αντικείμενα από την παγκόσμια και εθνική πραγματικότητα και έγιναν εύστοχες (σε πίο πολλές) επισημάνσεις. Ο σχολιασμός των όσων επώθησαν από τους κ. κ. εισηγητές, θα ήταν ωφέλιμος, αν υπήρχαν τα κείμενα των εισηγήσεων στη διάθεσή του ακροατηρίου. Η εκδήλωση αυτή, το απόγευμα της 2-6-93, στο αμφιθέατρο της Ιατρικής σχολής, είχε την αδυναμία της έλλειψης κειμένων, που σίγουρα την προκαλέσαν, λόγοι ανώτεροι της θέλησης των οργανωτών της. Υστερα από αυτό, ο αναγκασμός, ο χρησιμικός διάλογος, είναι αν όχι αδύνατος, σπωδότητο-τε δύσκολος, αφού ούτε περίληψη των εισηγήσεων υπάρχει, ούτε τα συμπεράσματα και οι προτάσεις, των κ. κ. εισηγητών είναι προσιτά. Το «είτερος είπα», δεν είναι το είδος του διαλόγου που ταίριαζε στο σοβαρό αυτό θέμα, στους ενδεκτικούς εισηγητές και στο διακεκριμένο ακροατήριο. Για το λόγο αυτό, δε θέλησα να πάρω μέρος στη συζήτηση που ακολούθησε, παρά την πρόκληση, τον περασμένο θάβηλα, του εισηγητή που αναφέρθηκε στην ύβρι (με την ίδια χυδα έννοια της λέξης), την ίδια ώρα που ο ίδιος, επέτρεψε ύβρι (με τη νεότερη την «καθ'ήμέραν» έννοια της λέξης), προς πρόσωπο παραδεχόμενης επιστημονικής συνέπειας και πολιτικού ήθους, πρόσωπο με πανελλήνια προσφορά, αναγνωρισμένη από όλους. Αν καταθέσουν τα κείμενα του εισηγητή, που κατά την αποψή μου, επέτρεψε ύβρι, τότε

και βέβαια θα δεχτώ δημόσιο διάλογο και πιστεύω πως θα αποδείξω πως υπάρχει ανακρίβεια στους ισχυρισμούς του, υπάρχει παραποίηση της αλήθειας. Κι ακόμα, ότι δεν επιτρέπεται από το θέμα επιστημονικών συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων, απόπειρα δημιουργίας πορτρέτων ή ανδριάντων, όταν δεν υπάρχουν διακεκριμένοι άντρες ή ήρωες. Η φιλία, που είναι από τα ευγενέστερα χαρακτηριστικά των ανθρώπων σχέσεων, έχει άλλους τρόπους εκδήλωσης και όχι την σπονδυμική πίεση.

Παρά την πρόθεσή μου λοιπόν, να πάρω μέρος στην ενδιάφεροσα ημερίδα για την ανάπτυξη και περιβαλλοντική αγωγή, ως ακροατής και μόνο, αναγκάστηκα να παρέμβω, όταν ένας από τους εισηγητές, επικαλούμενος το πρόσωπό μου ονομαστικά, για να αποδείξει, τα όσα εκείνος υποστήριξε. Η επίκληση αυτή, έγινε κακώς, κατά τη γνώμη μου, κάκιστα, όμως δέχομαι να ελευθερία λόγου στους πάντες. Ωστόσο, η συζήτηση που έγινε του προσώπου μου, με τις θέσεις που υποστηρίζει, ο ευρωβουλευτής κ. Παπαγιαννάκης, σχετικά με την εκτροπή του άνω ρού του Αχελώου στη Θεσσαλία και η αδυναμία, κατά τον εισηγητή παντα, του ημερήσιου θεσσαλικού τύπου, να τις παρουσιάσει, με υποχρέωσε να πάρω μέρος στη συζήτηση. Ήταν ο μόνος τρόπος να μη δεχτώ, δεύτερη, κατά τη γνώμη μου ύβρι, όχι αυτή τη φορά σε πρόσωπο συγκεκριμένου, αλλά προς τον ημερήσιο τύπο του τόπου και προς δημο-

λον, είναι το μέλλον των παιδιών μας, που έχει άμεση σχέση με την εκτροπή, είναι οι αγωνιζόμενοι γι' αυτήν, είναι οι αγωνιζόμενοι για την ματαιώση της. Οι τελευταίοι, χωρίς να το λένε ξεκάθαρα, παρουσίασαν την άποψη (και μας ξάφνιασαν, είναι αλήθεια), πως δήθεν, ο ευρωβουλευτής μας και οι απόψεις του, ιδιαίτερα αυτές, δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στον ημερήσιο θεσσαλικό τύπο. Υπάρχουν δυσχέρειες. Δε δέχομαι ως αληθινή την άποψη αυτή του εισηγητή. Η αλήθεια είναι ότι ο ευρωβουλευτής μας, ουδέποτε εμπροσθόβηκε να πεί, εδώ στη Θεσσαλία, αυτά που πιστεύει κι ακόμα ο ημερήσιος τύπος της Θεσσαλίας, μπορεί να παρουσιάσει τις θέσεις του. Από κανέναν δεν εμπροσθόβηκε, εγώ προσωπικά (επινοώμα όσο και η συντονιστική επιτροπή των φορέων της Θεσσαλίας για την εκτροπή του Αχελώου, επιμετέχω, πρόθυμα κάνουμε διάλογο με όλους, για το μεγάλο εθνικό έργο. Στους δόλους, περιλαμβάνονται και εκείνοι που δεν λαμβάνονται, που αγωνίζονται για την ματαιώση του, θαυμαστές του κ. Μοδιού και του έργου του. Ο αγώνας τους άμεσα μπορεί να γίνει στη Θεσσαλία, κι ως παύσαν να επιμένουν στην ανακρίβεια, πως δήθεν ο ημερήσιος τύπος της Θεσσαλίας, δεν δέχεται να δημοσιοποιήσει τις θέσεις του κ. Παπαγιαννάκη. Μια τέτοια άποψη ισχυροποιεί τον αντίπαλο λόγο στην εκτροπή. Στο διάλογο λοιπόν είμαστε ανοιχτοί. Ίδου η Ρόδος, ιδού και

μου και της κοινής μας υπόθεσης, για την οποία αγωνιζόμαστε. Προσωπικά με ευχαρίστησε θα έβλεπα την παρουσίαση των απόψεων του κ. ευρωβουλευτή μας και των φίλων του στη Θεσσαλία, αντιπάλων της εκτροπής. Θα είχα έτσι την ευκαιρία, να αποδείξω, ύστερα από διάλογο πάντα, ότι πλανώμαι και ότι επεργάζονται τη δυστυχία του τόπου, ενώ Λάρισα της Θεσσαλίας, της Στερέας, γενικά του Ελλαδικού χώρου. Θα τους επέτρεπα, πως με έργα και μόνο με έργα, που προϋποθέτουν εκπαιδευση και πράξη, είναι δυνατή η ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος και ποτέ με λόγια, θεαματικές ομιλίες και φραστικά σχήματα για εντυπωσιασμούς. Μόνο με έργα θα μπορούμε την συγκροτημένη ανάπτυξη, (sustainable development), για την οποία οι οικολόγοι όλου του κόσμου, αγωνιζόμαστε.

Και όχι μόνο εγώ. Βάσιμα πιστεύω, πως όλα τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής των φορέων της Θεσσαλίας για την εκτροπή του άνω ρού του Αχελώου, σε απόλυτη ομοφωνία, θα θέλαμε με ευχαρίστηση και ικανοποίηση τις θέσεις του αντίπαλου επιστημονικού λόγου στον ημερήσιο τύπο μας. Προτιμούμε έναν υπεύθυνο δημόσιο διάλογο και όχι τον από του θήματος προφορικό ισχυρισμό, πως τάχα ο ημερήσιος τύπος της Θεσσαλίας εμπροσθόβηκε (από ποιόν;) να παρουσιάσει τις θέσεις του κ. Παπαγιαννάκη.

Και σε κάθε περίπτωση. Ποιοί σας εμπροσθόβησαν κύριοι να κάνουν το καθήκον σας, να ενημερώσετε την κοινή γνώμη;

Εγώ προσωπικά, όχι ως πολιτικός, που δεν είμαι άλλωστε (με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά), αλλά ως επιστήμονας, ισχυρίστηκα σε πρόσφατο δημοσίευσμά μου, ότι ο ευρωβουλευτής μας πλανώται. Υποστηρίζει στην Ελλάδα και στο ευρωκοινωνικό βούλο, ανακριβείς, (δε βρήκα ευπρεπέστερη λέξη). Στη του κ. Παπαγιαννάκη, πολλά προηγουμένα γεγονότα του διαφεύγουν, δεν τα γνωρίζει. Όλα αυτά είναι υπεύθυνα δοσμένα, είναι γραμμένα, σε πρόσφατη αυτοτελή εργασία μου (μονογραφία), που οι αγρότες της περιοχής, φρόντισαν να φτάσει στα χέρια όλων των θεσσαλών μας, περιλαμβανομένων και των ευρωβουλευτών, αρκεί από τους οποίους με ευχαρίστησαν. Μπορεί λοιπόν ο ημερήσιος τύπος της Θεσσαλίας, κανείς δεν τον εμπροσθόβηκε, να ενημερώσει το αναγκαστικό του κοινό, όπως μπορεί επίσης, να δημοσιοποιήσει θέσεις του αντίπαλου επιστημονικού λόγου, τις θέσεις δηλαδή του κ. Παπαγιαννάκη, και των «σύν αυτών».

Ας παύσουν λοιπόν, τον αχαράκτηριστο αυτό αγώνα τους μερικοί, χτυτώντας πτώματα. Ας μολήσουν καθαρά. Ο ισχυρισμός από του θήματος, προφορικά και όχι γραπτά, που θα πει υπεύθυνα, πως δήθεν δε μπορούν «να τα πούν», είναι μια έκ των νότιων μαχαίριά προς τον υποστηρικτή της εκτροπής, που επώνυμα ανέφεραν. Είναι και αυτός ένας ακόμα λόγος, που γράφεται το κείμενο αυτό, είναι αν θέλετε κύριοι, δικαιολογημένη άμυνα του προσώπου

» ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 4 ΜΑΡΙΛΑΣ
ΚΥ/20-6-93