

«10 Βήμα» αποκαλύπτει την έκθεση των Ελβετών για την εκτροπή

Στον αέρα ο Αχελώος!

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ Σκιών αλλά και Παράλογου που παίζεται εδώ και μήνες γύρω από το θέμα «Εκτροπή Αχελώου» οδηγείται στη λήξη του, πιθανότατα εντός της εβδομάδας. Ο λόγος είναι ότι πρόκειται να έρθει στη δημοσιότητα έκθεση οικονομικής σκοπιμότητας του έργου, η οποία είχε παραγγελθεί προ ενός τριών στην ανεξάρτητη ελβετική εταιρεία COLENCO, γνωστή διεθνώς για την ειδικότητά της σε μελέτες αποτίμησης μεγάλων σχεδίων στον χώρο της ενέργειας. Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία έχει γνωστοποιηθεί από ορισμένους ημερών στην ελληνική κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ ορισμένα συμπεράσματά της είναι εις γνώσιν και ενδιαφερομένων κύκλων του Ευρωκοινοβουλίου, το όλο «Πακέτο Αχελώος» (σφραγές εκτροπής, φράγματα, υδροηλεκτρικοί σταθμοί κλπ.) έχει αρνητική οικονομική ωφέλεια, τουλάχιστον από ενεργειακής πλευράς, που όμως είναι και αυτή που έμεινε να υποστηριχτεί.

Στο εξής, όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η κατάσταση αναμένεται να ξεκαθαριστεί στην αρχή της εβδομάδας σε κοινή συνάντηση στις Βρυξέλλες εκπροσώπων του ΥΠΕΘΟ και της ΑΕΗ με αρμόδιους της Κομισιόν, αλλά και με συμμετοχή ανθρώπων της COLENCO. Χωρίς να μπορεί να προδικαστεί απολύτως η στάση της Επιτροπής, είναι αστόχο αναμενόμενο ότι αν η ελληνική πλευρά δεν καταφέρει να αντικρούσει τα στοιχεία οικονομικής σκοπιμότητας της ελβετικής εταιρείας μελετών, θα κλείσει οριστικά το κεφάλαιο της μετοχής της Κοινότητας στην εκτροπή του Αχελώου, κυρίως με το Πακέτο Ντελόρ II, και θα επαφίεται στην Ελλάδα να χρηματοδοτήσει το σύνολο των έργων, κάτι δηλαδή πρακτικά αδύνατο.

Προφανώς, η έκθεση θα είναι καταλήτης για τις αποφάσεις της Επιτροπής, η οποία ήδη από καιρό έχει φανερώσει την αμφιβολία της και μόνο για την οικονομική αποδοτικότητα του σχεδίου, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τις πολλές οικολογικές επιφυλάξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δημιουργείται όμως ένα μεγάλο ερωτηματικό για τη λογική των κυβερνητικών χειρισμών. Ως τις τελευταίες ημέρες γίνονταν μονογραφίες των γενικών αρχών της συμφωνίας με δρετανική κοινοπραξία TA 1 EURO - όπως απεκαλύφθη τις δύο τελευταίες εβδομάδες «Το Βήμα» - και αφηνόταν να φανεί ότι η υπαγραφή της οριστικής σύμβασης θα μπορούσε να τελειώσει εντός της περασμένης εβδομάδας, τη στιγμή που στην κυβέρνηση ήταν ήδη γνωστό το πόρισμα της COLENCO. Να σημειωθεί ακόμη ότι η αντίκρουση των συμπερασμά-

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Αθήνα για εξηγήσεις. Μετέωρη χρηματοδότηση του έργου. Ερωτηματικά για τη μονογραφία συμφωνίας γενικών αρχών με τον εργολάβο



Προς τη λήξη του δαίνει το σιμαλ της εκτροπής του Αχελώου μετά και από τις τελευταίες αποκαλύψεις

των του είναι σχεδόν αδύνατη, αφού η ελβετική εταιρεία βασίστηκε σε υπολογισμούς και στοιχεία που παρέσχε η ίδια η ελληνική πλευρά εφαρμόζοντας απλά τη δική της επιστημονική μεθοδολογία.

Η έκθεση αποσκοπεί στη συνολική αξιολόγηση ωφελειών του όλου πλέγματος των ενεργειακών έργων (αποστράτευση φραγμάτων και υδροηλεκτρικών σταθμών σε Μεσοχώρα και Σινιά, κατασκευή σφραγής εκτροπής στην τελευταία, προγραμματισμός παρόμοιων κατασκευών στα Πευκόφυτα, το Μουζάκι, την Πύλη και το Μαυρομάτι), καθώς και των δυνατοτήτων απορρόφησης των απαιτούμενων κοινοτικών κονδυλίων. Αντιθέτως στη μελέτη δεν συνυπολογίζεται η επίδραση από το αρδευτικό σκέλος του έργου για τη Θεσσαλία, πτυχή όμως του όλου θέματος που έχει υποβαθμιστεί και η ελληνική πλευρά γνωρίζοντας ότι σ' αυτό το σημείο βρίσκεται σε διάσταση με τις τάσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Λαμβάνονται όμως υπόψη στην έκθεση οι ωφέλειες από μια ενδεχόμενη φθηνότερη και ευκολότερη άντληση νερού στη Θεσσαλία λόγω εκτροπής.

Η έκθεση καταλήγει στο σαφέστατο συμπέρασμα ότι το

έργο δεν πρόκειται να είναι κερδοφόρο. Μέσα από τους πολλούς και σύνθετους τρόπους υπολογισμού της αποδοτικότητας που χρησιμοποιούνται προκύπτει ένα απλό κλάσμα με τη σχέση των κερδών από την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος προς το κόστος επενδεδιμένων κεφαλαίων. Λαμβανομένης υπόψη της εναλλακτικής χρήσης αυτών των χρημάτων σε άλλου είδους ενεργειακές επενδύσεις στη χώρα, καθώς και ενός ειδικού συντελεστή υπολογισμού κέρδους/κόστους σε σταθερές τιμές 1992 - το λεγόμενο discount rate που έχει τοποθετηθεί στο 6% με βάση μια γενικότερη διεθνή πρακτική που έχει δεχθεί στο παρελθόν και η ΑΕΗ για αποτιμήσεις άλλων έργων της - η σχέση δίνει τον δεκαδικό αριθμό 0,72%, ενώ για να ήταν κερδοφόρο το έργο έπρεπε να προέκυπτε τουλάχιστον μια μονάδα. Σε ένα δεύτερο σενάριο της μελέτης που περιλαμβάνει τον σταθμό της Μεσοχώρας (ενώ στο προηγούμενο δεν τον περιέχει) ο εν λόγω αριθμός ανεβαίνει απλά στο 0,81%. Στην καλύτερη λοιπόν περίπτωση οι σχετικές επενδύσεις αντί για θετικό αποτέλεσμα θα επιφέρουν μια απώλεια της τάξεως περίπου του 20% σε σχέση με μια άλλη χρησιμοποίησή τους, κυρίως για την κατασκευή θερμο-

λεκτρικών μονάδων, όπως εννοεί η έκθεση.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, ενώ στη μελέτη δεν γίνεται αποτίμηση των συνολικών επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία από την ενδεχόμενη εισαγωγή καυσίμων για τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς που προτείνονται ως εναλλακτικές λύσεις, ωστόσο στο ίδιο κείμενο υπολογίζεται ότι ακόμη και μια αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 30% τα επόμενα χρόνια θα μετέτρεπε τον προαναφερόμενο δεκαδικό αριθμό σε 0,9%, που είναι δηλαδή ξανά αρνητικό αποτέλεσμα. Αν πάλι υπήρχε αύξηση του κόστους των επενδύσεων για τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς κατά 20%, τότε πάλι η αριθμητική σχέση θα γινόταν 0,86%. Εν ολίγοις, θα να ανατραπούν οι παραπάνω υποθέσεις βάσης της έκθεσης των Ελβετών και να γινόταν κερδοφόρος ο Αχελώος θα έπρεπε να αυξηθούν οι τιμές και το κόστος των προαναφερόμενων παραγόντων στο 70%.

Ακόμη να αναφερθεί ότι στους σχετικούς υπολογισμούς έχει συμπεριληφθεί και η μείωση κατά 25%-30% της αποδοτικότητας των ήδη υπαρχόντων υδροηλεκτρικών σταθμών του Αχελώου στα Κορμασιά, το Καστράκι και τον Στράτο λόγω της μειωμένης ροής νερού που θα φθάνει σ' αυτούς επόσον γίνει η εκτροπή. Επιπλέον στη μελέτη της COLENCO δεν συνυπολογίζεται μεν το «οικολογικό κόστος» από τη μετατροπή των σχεδιαζόμενων υδροηλεκτρικών έργων σε θερμοηλεκτρικούς, που αναπόφευκτα θα δημιουργήσουν μόλυνση, όμως από την άλλη πλευρά είναι γνωστές οι σοβαρότατες επιπτώσεις που θα προκαλούσε στο περιβάλλον η εκτροπή καθώς και το υψηλό κόστος των έργων αποκατάστασης μιας στοιχειώδους οικολογικής ισορροπίας στην περιοχή.

Όπως υπογραμμίζεται στην αρχή, δεν μπορούν να προδικαστούν οι τελικές αποφάσεις της Κομισιόν και κυρίως του αρμόδιου επιτρόπου για την περιφερειακή πολιτική κ. Μπρους Μίλαν, δηλαδή για το αν η Κοινότητα θα συγχρηματοδοτήσει τελικώς τον Αχελώο. Υστερα όμως από τα συγκεκριμένα στοιχεία της έκθεσης μιας ανεξάρτητης και εξειδικευμένης εταιρείας όπως η COLENCO, θα είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί τώρα η κοινοτική υποστήριξη. Οι έντονες πιέσεις και αντιδράσεις των οικολογικών λόμπι, κυρίως στη Βρετανία και τη Γερμανία, είχαν στο παρελθόν επηρεάσει μεν την Επιτροπή αλλά ως το σημείο της εξασφάλισης ορισμένων ειδικών προδιαγραφών για το έργο και όχι της συνολικής εγκατάλειψής του. Τώρα όμως τα οικονομικά δεδομένα αναμένεται να δώσουν τη «χαριστική βολή» στο σχέδιο.

Ανεπαρκή κονδύλια για τη βιομηχανία

Λάθος δρόμο πήραμε με το Πακέτο Ντελόρ II

ΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ γεγονότα «σφράγισαν» τις τελευταίες ημέρες τις σχέσεις Ελλάδος - ΕΟΚ. Γεγονότα με πολλές διαστάσεις, προεκτάσεις και εκπτώσεις. Το ένα είναι ευχάριστο, το άλλο έχει «διττό χαρακτήρα», αλλά το τρίτο είναι τόσο δυσάρεστο που καλύτερα να αρχίσουμε με αυτό... για να έχουμε και αίσιον τίλος.

Το δυσάρεστο λοιπόν είναι ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα εις ό,τι αφορά τις προκαταρκτικές συζητήσεις Ελλάδος - ΕΟΚ για το Πακέτο Ντελόρ II. Το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ II, αν μπορούμε να το αποκαλέσουμε έτσι) που θα υποβληθεί ως τις 10 Απριλίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή «πληρ λάθος δρόμο» και αυτό μπορεί να κοστίζει πολλά στην Ελλάδα, τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα.

Δηλαδή, όπως διεικνύθη στην κυβέρνηση από παράγοντες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΣΠΑ II περιλαμβάνει πολλά και διάφανα μεγάλα έργα υποδομής αλλά «εξχνάει» τον ουσιαστικό ρόλο που παίζει η βιομηχανία στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

Τα μεγάλα έργα που έχουν κατ'επανάληψη εξαγγελθεί και ορισμένα έχουν ήδη αρχίσει, θα απορροφήσουν περισσότερα από τα μισά χρήματα που δικαιούται να εισπράξει η Ελλάδα μέσω του Πακέτου Ντελόρ II.

Αν προυποβληθούν και τα ποσά που αφορούν περιφερειακά έργα αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, τότε δεν απομένουν παρά 500 δισ. δρχ. να διατεθούν για τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας και την ίδρυση νέων βιομηχανικών μονάδων.

Αυτό σημαίνει ότι η βιομηχανία μας δεν θα έχει στη διάθεσή της παρά 83,3 δισ. δρχ. ετησίως, από το 1994 ως το 1999, για να μπορεί να εκσυγχρονισθεί, ποσόν φυσικά ανεπαρκέστατο.

Ανεπαρκή εξάλλου κρίνονται και τα ποσά που σκοπεύουμε να ζητήσουμε για την τεχνολογία και την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού.

Τα «μηνύματα» αυτά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ελληνική κυβέρνηση έχουν τεράστια σημασία, φυσικά. Μην ξεχνάμε ότι το ΣΠΑ II, όταν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα διανεμηθεί στις 23 διευθύνσεις της για να τοποθετηθούν ως προς κάθε τομέα και κλάδο του σχεδίου. Και σε αυτή τη φάση τα σημερινά «μηνύματα» που διαβιβάζονται συμβουλευτικά, αλλά και ψιθυριστά, θα ακουστούν μεγαλοφώνως.

Ο κίνδυνος να «μπλέξει» το ΣΠΑ II στα γρανάζια της γραφειοκρατίας της Επιτροπής από 4-5 διευθύνσεις της είναι υπαρκτός και μεγάλος.

Ας έλθουμε τώρα στα ευχάριστα, επιχειρώντας να «γλυκάνουμε το χάπι».

Το ευχάριστο λοιπόν είναι ότι το Συμβούλιο Υπουργών Γενικών Υποθέσεων δέχθηκε, υπό την πίεση των λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών - μελών της ΕΟΚ, ότι τα έργα που θα εντάσσον οι «12» για (συν)χρηματοδότηση στο Γαμείο Συνοχής θα εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς την παρέμβαση του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΟΚ.

Ετσι, οι χρηματοδοτήσεις μέσω του Ταμείου Συνοχής όχι μόνον δεν θα καθυστερούν αλλά και εξουδετερώνεται ο κίνδυνος να «μπλοκάρει» το Συμβούλιο έργα για τους μεν ή να επισπεύδει για τους δε.

Το τρίτο γεγονός με «διττό» χαρακτήρα τώρα: η Ελλάδα και η ΕΟΚ συμφωνούν στις εκτιμήσεις και προβλέψεις που έχει κάνει κάθε μια ξεχωριστά εις ό,τι αφορά το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ).

Και οι δύο λοιπόν δέχονται πως εφίπτος το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα βρίσκεται στο επίπεδο του 48% του μέσου κοινοτικού όρου. Το γεγονός αυτό έχει ουσιαστικά «διττόν» χαρακτήρα.

Είναι κατ'αρχήν πολύ δυσάρεστο, διότι πριν από 2-3 χρόνια ήταν ίνω του 50%, γεγονός που σημαίνει ότι πάμε «από το κακό στο χειρότερο» εις ό,τι αφορά τις συγκρίσεις με τους εταίρους μας.

Είναι επίσης πολύ δυσάρεστο διότι, ενώ εμείς βρισκόμαστε κάτω του 50%, άλλες λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της ΕΟΚ βρίσκονται άνω του 50%, όπως η Πορτογαλία (55%), η Ιρλανδία (65%), η Σικελία (65%), η Καμπανία (66%), η Καλαβρία (56%) και η Κορσική (76%).

Ωστόσο το γεγονός ότι βρισκόμαστε τόσο χαμηλά «έχει και τα καλά του». Π.χ., ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι η Ελλάδα έχει άμεση ανάγκη τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και ότι προηγείται των άλλων λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών της ΕΟΚ, των οποίων οι οικονομίες συγκλίνουν αντί να αποκλίνουν;

Διον. Σταμπόγλης